

FLETCHER HOTELS



Liberation
Route
Europe



Foto: Maaike van der Meijnd

Mail voor meer informatie naar mhoogenboom@fletcher.nl

Inhoudsopgave

04	Fletcher Hotel-Restaurant Erica	60	STIBO
06	Liberation Voorbeeldarrangementen	62	Stichting Heemkunde Berg en Dal
08	Sunset March	64	Stichting Stolpersteine Nijmegen
10	Gilde Nijmegen	66	NM Kamp Vught
12	Vrijheidsmuseum	68	Brabantse Wal
14	Grenzland-Draisine	70	Oorlogsmuseum Overloon
16	Liberation Tour	72	Gemeente Meierijstad
18	Liberation Route Europe	74	Biesbosch Museum Eiland
20	Duitse Oorlogsbegraafplaats Ysselsteyn	76	Museum Bevrijdende Vleugels
22	Bevrijdingsmuseum Zeeland	78	Polderhuis Westkapelle
24	Stichting Wandelen in Vrijheid	80	Oorlogsmuseum Gdynia Axel
26	Airborne Museum Hartenstein	82	Memorial 40-45 Kapelle
28	Exodus	84	Museum Bunkerverhalen Dishoek
30	Stichting Groesbeek Airborne Vrienden	86	Airborne Regio
32	4 en 5 mei Comité Nijmegen	88	Vrijheidsmaaltijden
34	Betuws Oorlog Info Centrum	90	Fries Verzetsmuseum
36	Faces to Graves	92	Stichting FAN
38	Grateful Generation Tours	94	Kröller Müller Museum
40	V1 bominslag Waterkwartier	96	WO2 Infocentrum Rivierenland
42	Hulp voor Helden	98	Legerjeep in de Peel
44	Infocentrum WO2 Nijmegen	100	De Kluis Maastricht
46	Jeep Doctors	102	Brits Ereveld Brunssum
48	Nationaal Monument Oranjehotel	104	Museumpark Orientalis
50	Oorlogsmuseum Medemblik	106	Airborne Wandeltocht
52	Waalcrossing Herdenking Nijmegen	108	Maczek Memorial Breda
54	Oorlogsmuseum Niemandsland	110	NM Kamp Amersfoort
56	Parachute Group Holland	112	Verzetsmuseum Amsterdam
58	Remember September 1944	114	Museum Vliegbasis Deelen
		116	Bridge to Liberation
		118	Fletcher Hotels landkaart



Voorwoord

Fletcher Hotels en de LRE hebben samen met dit boek het doel om de Tweede Wereldoorlog en de verschrikkingen daarvan nooit te laten vergeten.

Tevens samen met deze partners vieren we de vrijheid die wij op dit moment met zijn allen mogen hebben.

Mocht u meer informatie willen over één van onze partners, neemt u dan contact op met Marcel Hoogenboom.

mhoogenboom@fletcher.nl | 06 - 50 73 24 47 | @meahoogenboom



1 Fletcher Hotel-Restaurant Erica****

Midden in de bossen van Berg en Dal en slechts enkele kilometers verwijderd van het centrum van de bruisende stad Nijmegen en het Duitse Kranenburg bevindt zich het 4-sterren Fletcher Hotel-Restaurant Erica.

Het hotel, van origine een landhuis, beschikt over 60 authentieke kamers waar je geheel tot rust kunt komen. Daarnaast is er een bar en een uitstekend à la carte restaurant aanwezig waar je heerlijk kunt dineren en genieten van een drankje. Wil je optimaal ontspannen? Neem dan een duik in het overdekte zwembad of kom helemaal tot rust in de sauna. Ben je sportief aangelegd? Maak dan gebruik van de tennisbaan.

Fletcher Hotel-Restaurant Erica heeft een bijzondere relatie met de geschiedenis gedurende de Tweede Wereldoorlog. Voor de ingang van het hotel vind je een Liberation Route luisterplek. Deze luisterplek is mede mogelijk gemaakt door de inzet van voormalig hotelmanager Marcel Hoogenboom, wiens grootvader deel uitmaakte van de verzetsgroep van Beest uit Middelburg. Begin augustus 1942 is zijn grootvader verraden door diens buurman, een NSB-er, waarna hij in diverse concentratiekampen verbleef. De bevrijding heeft hij nog meegemaakt,

maar helaas is hij gestorven voordat hij naar huis kon komen. Kleinzoon Marcel Hoogenboom houdt het werk van zijn grootvader graag in ere door zich in te zetten voor de Liberation Route Europe als LRE Specialist binnen Fletcher Hotels. Op verzoek behoort een persoonlijke rondleiding tot de mogelijkheden.

Faciliteiten

- 60 rustig gelegen hotelkamers
- Gezellig à la carte restaurant
- Gelegen in de natuur nabij Nijmegen
- Binnenzwembad en sauna
- Bar en lounge met poolbiljart
- Meerdere terrassen en speeltuin
- Gratis WiFi en parkeermogelijkheid
- Geschikt voor mindervaliden



Leendert Hoogenboom

Molenbosweg 17 | 6571 BA | Berg en Dal | 024 - 684 35 14
www.hotelERICA.nl | groups@fletcher.nl

RESTAURANT
HOTEL ERICA
FLETCHER  HOTELS

Liberation voorbeeldarrangementen



2-DAAGS BASIS ARRANGEMENT

- 1 x overnachting inclusief ontbijt
- 1 x 3-gangen diner
- Stadswandeling Bevrijding Nijmegen
- Entree Vrijheidsmuseum
- Deelname Sunset March

2-DAAGS ROYAL ARRANGEMENT

- 1 x overnachting inclusief ontbijt
- 1 x 3-gangen diner
- Liberation Tour
- Grenzland Draisine Groesbeek-Kranenburg – Groesbeek
- Stadswandeling Bevrijding Nijmegen
- Entree Vrijheidsmuseum
- Deelname Sunset March

3-DAAGS BASIS ARRANGEMENT

- 2 x overnachting inclusief ontbijt
- 2 x 3-gangen diner
- Stadswandeling Bevrijding Nijmegen
- Entree Vrijheidsmuseum
- Deelname Sunset March

3-DAAGS ROYAL ARRANGEMENT

- 2 x overnachting inclusief ontbijt
- 2 x 3-gangen diner
- Liberation Tour
- Grenzland Draisine Groesbeek-Kranenburg – Groesbeek
- Stadswandeling Bevrijding Nijmegen
- Entree Vrijheidsmuseum
- Deelname Sunset March



Foto: Maaike van Helmond

Sunset March

In Nijmegen is in 2013 een nieuwe brug geopend, De Oversteek. Deze brug is gebouwd op de locatie waar op 20 september 1944 geallieerde militairen de rivier de Waal overstaken in het kader van Operatie Market Garden. Bij deze zogenaamde "Waalcrossing" zijn 48 geallieerden omgekomen en ter nagedachtenis aan hen is er een kunstwerk, "Lights Crossing" in deze brug verwerkt. Iedere avond bij zonsondergang gaan 48 paar lichtmasten in wandeltempo paar voor paar aan. Het eerste paar dat wordt ontstoken staat onder de zuidelijke boog van de brug, de omgekeerde V. Totaal duurt het ontsteken bijna 12 minuten. Sinds oktober 2014 loopt er iedere dag een veteraan mee met het aangaan van deze lampen; De Sunset March.

De veteraan is herkenbaar aan een baret, het veteranendraagsinsigne of de medailles die hij of zij draagt, dan wel een combinatie hiervan. De mars eindigt met het brengen van de eregroet bij het monument aan de Oosterhoutsedijk. Met dit initiatief herdenken de veteranen niet alleen welk offer de geallieerde militairen hier ver van huis hebben gebracht voor de vrijheid van het Nederlandse volk. Zij

slaan hiermee ook een zichtbare brug naar alle veteranen die in missies over de hele wereld hebben bijgedragen en nog steeds bijdragen aan vrede en vrijheid. Iedere veteraan is welkom om de Sunset March te lopen als veteraan van de dag en kan zich inschrijven op de website voor een gewenste datum. Veteranen van verschillende nationaliteiten hebben de Sunset March al gelopen, vaak vergezeld door belangstellenden. Belangstellenden kunnen te allen tijde aansluiten bij de Sunset March.

Loop jij met ons mee?
Meer informatie en de tijden van zonsondergang vind je op onze site: www.sunsetmarch.nl



Gilde Nijmegen

Alsof confetti uit de hemel viel, zo kwamen duizenden para's op zondag 17 september 1944 boven de velden bij Groesbeek uit ontelbare vliegtuigen. Drie aanvallen vanuit oostelijke en zuidelijke richting, om de Waalbrug in geallieerde handen te krijgen, mislukten.

De opmars van de geallieerden stakte bij de opgang van de brug door hevig Duits verzet, dus besloten de geallieerden op 20 september om via de Waaloversteek de verkeersbrug te veroveren en de brug gelijktijdig van zowel zuidelijke als noordelijke richting aan te vallen. Een waanzinnig heldhaftige actie. Met 26 canvasbootjes staken ze over, 48 geallieerden kwamen net als een onbekend

aantal Duitse militairen om het leven. De verkeersbrug viel onbeschadigd in geallieerde handen. De wandeling 'Bevrijding van Nijmegen' voert je langs de plaatsen waar deze heftige strijd heeft plaatsgevonden. Bij een bezoek aan een originele Duitse bunker zijn restanten van de gevechten zichtbaar.

De start van de wandeling is bij het Infocentrum Wereld Oorlog 2 Ter plaatse krijgt u al enige uitleg van de gids. Daarna wandelt u in 2 uurtjes tijd langs de plaatsen waar het hevigst is gevochten. De gids vertelt u het verhaal en wijst u op de restanten van die gevechten welke nog steeds zichtbaar zijn in onze mooie oudste stad van Nederland.

Informatiedesk openingstijden: woe. en zat. 14.00 - 16.00 uur | 06 - 53 248 694
Marienburg 26 | 6511 PS | Nijmegen | www.gildenijmegen.nl | info@gildenijmegen.nl

Laat je door ons rondleiden!



Vrijheidsmuseum

Verhaal van Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen

In het prachtige groene en heuvelachtige landschap van Groesbeek ligt het Vrijheidsmuseum. Het museum ligt dicht bij Duitsland en midden in het gebied van twee van de belangrijkste operaties aan het Westfront tijdens WO2: Market Garden en Veritable. Er is nooit één verhaal. De Tweede Wereldoorlog krijgt in het museum vanuit verschillende perspectieven een veelzijdig gezicht, in samenhang met de geschiedenis van de 20e eeuw en de actualiteit. Het museum is een publiekstrekker voor jong en oud, uit binnen- en buitenland.



De bezoekers beleven het boeiende verhaal van Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen in zowel Nederland als Duitsland, maar ook in Europa en daarbuiten. De bezoeker wordt uitgedaagd kritisch na te denken over vrijheid van toen en nu, vol beleving, interactiviteit en museale topstukken. Ook het duurzame gebouw zelf, de 12 meter hoge Dome, is een attractie en heeft een sterke gelijkenis met een enorme parachute. Vanaf het terras heb je een panoramisch uitzicht over het historische landschap van toen.



Grenzland-Draisine

Grenzland-Draisine is een unieke en grensoverschrijdende belevenis op de oude spoorweg voor de vrijheid tussen Nijmegen en Kleve.

In het jaar 1842 vond Karl Drais een voertuig op rails uit met mechanische voetaandrijving, dat later 'Draisine' of in het Nederlands 'fietslorrie' werd genoemd. Tegenwoordig kunnen recreanten tussen Kleve, Kranenburg en Groesbeek al trappend, net als op een fiets, met de lorrie over de oude spoorlijn rollen. Sturen is niet nodig, zodat je ongehinderd kunt genieten van het prachtige landschap van de regio. Ontdek met de 'fietslorrie' voor 4 personen of een 'clublorrie' voor 14 personen de Duits-Nederlandse grensstreek vanuit een heel ander perspectief.

Grenzland-Draisine GmbH | Bahnhofsstraße 15 | 47559 Kranenburg
+49 (0) 28 26 - 917 99 00 | www.grenzland-draisine.eu



grenzland-draisine.eu
Kleve – Kranenburg – Groesbeek



De grensoverschrijdende lorrie-tocht is ca. 5,5 km lang en loopt tussen Groesbeek en Kranenburg. Bijna ongemerkt bereik je na ca. 2,5 km de Duitse grens. De tocht gaat verder door het karakteristieke landschap van de regio Niederrhein. Geniet ter hoogte van de grensovergang van het unieke uitzicht over de Duits-Nederlandse grensregio. Ontdek de historische gebeurtenissen rondom Operatie Market Garden, de evacuatie van de Kranenburgse inwoners in oktober 1944 en de overstromingsgebieden van het dorp in februari 1945.

Beleef de vrijheid!



Liberation Tour

In 2013 ben ik, Bert Eikelenboom, gestart met het bedrijf Liberation Tour. De tour die je gaat meemaken is niet alleen leuk, maar is ook zeer zeker bedoeld om je meer bewust te maken over de strijd die in Groesbeek is geleverd. Als geaccrediteerd gids van het Gilde van Battlefieldgidsen sta ik achter het motto van het gilde; 'onderzoeken, ontwikkelen en het op een hoger niveau brengen van het begrijpen en uitvoeren van Battlefield gidsing'.

Met deze tour neem ik je mee naar het laatste oorlogsjaar in Groesbeek. Tijdens de rondrit in een authentiek WOII-voertuig kom je langs de landingsvelden waar generaal Gavin en zijn mannen zijn geland tijdens Operatie Market Garden. Je gaat zitten op de banken van een WACO, je ziet betonnen bommen en monumenten en hoort aan de poort van de Canadese begraafplaats de reden waarom deze

in Groesbeek is aangelegd. Tot slot breng ik je naar het uitzichtpunt dat door generaal Horrocks is gebruikt tijdens Operatie Veritable. Dit was de basis voor de bevrijding van heel Nederland.

De bewegingen van de Dodge, de geur van de motor, de liedjes uit de oorlog, hoorspelen en originele videobeelden maken dat je een complete beleving krijgt. Je kunt je een goede voorstelling maken van de heftige strijd die hier heeft plaatsgevonden en wat voor impact dat heeft gehad op de bevolking van Groesbeek.

Ik leid je graag rond, tot gauw!



Liberation Route Europe

Fletcher Hotel-Restaurant Erica maakt al vele jaren deel uit van de Liberation Route Europe, een internationaal netwerk van 10.000 kilometer aan wandel- en fietsroutes. Die gaan langs musea, monumenten, begraafplaatsen en historische plekken die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog.

De routeplanner op www.liberationroute.com en de Liberation Route app toont de routes en vertelt onderweg over belangrijke plekken. Er zijn hele lange routes, zoals van Londen naar Berlijn, maar ook kortere themaroutes. Bijvoorbeeld over Market Garden, de gewaagde operatie door Brabant en Gelderland om de oorlog nog voor de kerst van 1944 te kunnen beëindigen. Rond Nijmegen zijn er zelfs ommetjes voor een middagwandeling in het spoor van de bevrijders.

Belangrijke plekken langs de Liberation Route Europe zijn gemarkeerd met 'Vectors of Memory', ontworpen door de befaamde, Pools-Amerikaanse architect Daniël Libeskind. Je vindt ze overal in het Rijk van Nijmegen als herinnering aan de grote operaties Market Garden en Veritable. Ook voor Fletcher Hotel-Restaurant Erica zie je zo'n Vector of Memory.

Voor het hotel ligt trouwens ook een 'luisterplek' van de Liberation Route. Met je mobiele telefoon hoor je een verhaal dat zich hier afspeelde. Na het bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944 werd Hotel Erica een opvangcentrum voor vluchtelingen uit de stad. Toen zeven maanden later Market Garden van start ging, zag de zevenjarige Julia van Vliet parachutes neerdalen. Ze rende naar haar moeder en schreeuwde dat "God mensen uit de hemel gooit". Waarop moeder antwoordde: "Geen zorgen mijn kind, het is maar confetti". De grootste luchtlandingsoperatie ooit was begonnen!



Scan voor alle wandel- en fietsroutes, verhalen en plekken



Duitse Oorlogsbegraafplaats Ysselsteyn

Op de Duitse oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn worden de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog pijnlijk zichtbaar. Hier werden bijna 32.000 oorlogsdoden begraven, met name Duitse militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland sneuvelden. Qua oppervlakte is deze begraafplaats de grootste Duitse oorlogsbegraafplaats ter wereld. De begraafplaats vormt een permanente waarschuwing en een oproep tot bezinning en vrede.

Aangrenzend aan de begraafplaats bevindt zich een nieuw bezoekerscentrum dat het verhaal van deze Duitse oorlogsgraven op een interactieve manier vertelt. Hier vinden bezoekers niet alleen praktische informatie over de begraafplaats zelf, maar ook antwoorden op vragen over de hier begraven oorlogsdoden.

Een rondleiding over de begraafplaats wordt zeker aangeraden. Hierbij gaan onze deskundige gidsen dieper in op de geschiedenis van deze bijzondere plek en de verhalen achter de kruizen.



Bevrijdingsmuseum Zeeland



Leren van toen voor een vreedzame toekomst

Bevrijdingsmuseum Zeeland neemt je mee door de bewogen jaren van provincie Zeeland tijdens de 2^e Wereldoorlog. Rode draad in dit verhaal is de 'Slag om de Schelde'. De hevige strijd in het najaar van 1944 tussen de geallieerde en Duitse troepen om de heerschappij over de Westerschelde, de belangrijke vaarweg naar de toen reeds bevrijde haven van Antwerpen. Een vaak vergeten strijd, maar van doorslaggevende betekenis voor de latere bevrijding van West-Europa.

Je maakt een reis door de geschiedenis. Van de opkomst van het fascisme en het nazisme tot het uitbreken van de 2^e Wereldoorlog. Van binnenvallende Duitse troepen en de Jodenvervolging tot het verzet en de bevrijding. Je leest persoonlijke verhalen en ontdekt stille getuigen van de oorlog op Zeeuwse bodem. Deze treft je aan in de zalen van het museum, maar ook daarbuiten in het omliggende Bevrijdingspark Zeeland.



Stichting Wandelen in Vrijheid

De Stichting Wandelen in Vrijheid is opgericht ter voortzetting van de Bevrijdingsmars, zoals deze door de voormalige Wandelsportvereniging Malden gedurende 20 jaren is georganiseerd. De stichting Wandelen in Vrijheid stelt zich ten doel om naast de jaarlijkse Euregio Vrijheidswandeling ook andere (wandel)evenementen te organiseren. Toen in 1987 bij de oprichting van het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek de eerste Bevrijdingsmars door het schitterende Rijk van Nijmegen georganiseerd werd, werd hiermede de bevrijding van de regio en het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Niet alleen de Bevrijdingsmars/ Euregio Vrijheidswandeling heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot de wandeltocht die het nu is, ook de manier waarop in de regio en de rest van Europa de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht is veranderd. Steeds meer komt de nadruk te liggen op het vieren van vrijheid, democratie en mensenrechten in het algemeen.

In 2007 is de wandeling voor het eerst de Duitse grens overgestoken en wordt er gesproken over de Vrijheidswandeling. Jarenlang is geprobeerd om de contacten tussen Nederlandse en Duitse wandelaars te bevorderen, daarom was er ook een

startlocatie ingericht in Kranenburg. Hiermee had het internationale karakter van de wandeling zijn definitieve vorm gekregen. Door omstandigheden is de laatste jaren de route alleen over Nederlands grondgebied gelopen, in 2024 gaan we opnieuw ons best doen om ook de herdenkingsmonumenten en mooie plekken op Duits grondgebied in de route op te nemen naast de vele monumenten en herdenkingsplaatsen aan de Nederlandse kant van de grens. Er zijn op de zondag het dichtst bij 17 september routes met afstanden van 5, 10, 15, 20, 25 en 30 km door het mooie grensgebied.

De Euregio Rijn Waal wil de positieve betrekkingen tussen Nederland en Duitsland stimuleren en steunt dit wandelinitiatief met raad, daad en subsidie. Het project Euregio Vrijheidswandeling wordt mede mogelijk gemaakt door het Interreg-programma Deutschland- Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie (EU). Vandaar de naam Euregio Vrijheidswandeling.

Hopelijk bent u een keer deelnemer aan deze jaarlijkse wandeltocht.



Informatie over datum, startplaatsen en afstanden is te vinden op de website: www.wandeleninvrijheid.nl of via wandeleninvrijheid@outlook.com



Airborne Museum Hartenstein

Ontdek de wereldberoemde Slag om Arnhem in het Airborne Museum at Hartenstein! Het museum is gevestigd in Villa Hartenstein, het voormalig hoofdkwartier van de Britse generaal-majoor Roy E. Urquhart. Tijdens de Slag om Arnhem werden de geallieerde troepen vanuit hier aangestuurd.

Nu beleef je er de Slag om Arnhem als nooit tevoren. In de vaste presentatie zie je authentieke militaria – onder andere wapens, persoonlijke bezittingen van officieren en originele tenues.

Ontdek met de audiotour de persoonlijke verhalen die schuil gaan achter de unieke collectiestukken van het museum. Je maakt kennis met burgers en hun

heldhaftige verhalen. Onze ooggetuigen vertellen je hoe het was om als kind de Slag om Arnhem mee te maken. De audiotour is in het Nederlands, Engels, Duits en Pools en er is een speciale Nederlandse kindertour. In de ondergrondse Airborne Experience loop je in de voetsporen van een geallieerde militair en ervaar je de Slag om Arnhem in al zijn hevigheid.

Airborne at the Bridge

Het museum exploiteert naast het museum in Oosterbeek ook de museale dependance Airborne at the Bridge in Arnhem. Met fenomenaal uitzicht op de wereldberoemde John Frostbrug vertelt Airborne at the Bridge de persoonlijke verhalen van een Britse, Duitse en Nederlandse militair die op deze plek vochten en sneuvelden tijdens de Slag om Arnhem in september 1944. Het museum is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Utrechtseweg 232 | 6862 AZ | Oosterbeek | 026 - 333 77 10
www.airbornemuseum.nl | info@airbornemuseum.nl



Stille Helden Pad
Path of Unsung Heroes
Stille-Helden Weg



Exodus

In de zomer van 1944 strandt Operatie 'Market Garden' jammerlijk. Het front verplaatst zich vanuit Arnhem naar de Betuwe. De Duitsers werpen alles in de strijd om de Nijmeegse brug te gaan heroveren. In de herfst gelast de bezetter iedereen huis en haard te verlaten. In het oostelijk deel van de Betuwe verstart het front langs de Linge en in de wijde omgeving woedt bruut oorlogsgeweld. Duizenden burgers wacht een barre uittocht. Onder bedreiging van granaatvuur steekt men de Rijn over naar het bezette noorden. De geallieerden dragen er tegelijkertijd zorg voor dat de burgers ten zuiden van de Linge via de Waal richting het reeds bevrijde Brabant trekken.

De Betuwe wordt een verlaten land: een niemandsland waar de partijen nog maandenlang strijd leveren. De vluchtelingen komen pas na de bevrijding in de lente van 1945 huiswaarts. Om Elst wordt in die herfst intens gevochten. Op 2 oktober 1944 vindt het bombardement op Huissen plaats. De gevreesde Tiger tanks zijn op dat moment niet meer aanwezig en het aantal burgerslachtoffers bedraagt circa 150. Velen worden onder erbarmelijke omstandigheden begraven in het massagraf te Huissen.

Vanuit het tussen Arnhem en Nijmegen gelegen Park Lingezegen is in de afgelopen jaren een herinneringslandschap ontstaan waar men het gehele jaar door kennis kan nemen van WO II elementen. Voorbeelden zijn namen van paden zoals het Frontlijn Pad, waarvan de monumentale uitbeelding van de Sherman tank bij de kapel en De Vleugel markante voorbeelden zijn.

De grote herdenkingstocht als ode aan de exodus van burgers vindt jaarlijks plaats op de laatste zaterdag in juni. Bij het massagraf te Huissen vindt een bijzondere ceremonie plaats. Iedereen is van harte welkom om één van de maar liefst 5 afstanden in de mooie omgeving te wandelen.



Stichting Groesbeek Airborne Vrienden

Op weg naar de bevrijding van Europa is er in Groesbeek en omgeving hevig gevochten. Eerst tijdens operatie Market Garden in september 1944 en later bij operatie Veritable in februari 1945. De Groesbeek Airborne Vrienden willen dit stukje lokale (wereld)geschiedenis levend houden en tastbaar maken, zodat het voor de toekomstige generaties niet verloren gaat. Dit doen ze door activiteiten te ontplooiën die hier aan bijdragen en daarin samen te werken met andere belanghebbende organisaties.

Aanleiding voor het ontstaan van de stichting is het bezoek in 1969 van een honderdtal oud-strijders van de 82^e Amerikaanse Luchtlandingsdivisie aan Groesbeek om te herdenken dat ze daar 25 jaar geleden waren afgesprongen. Om de ontvangst, het verblijf en programma goed te laten verlopen werd in 1969 overgegaan tot de oprichting van het '17 September Comité', dat later de Stichting Groesbeek Airborne Vrienden is geworden. Dit eerste bezoek legde de basis voor vriendschappen en goede contacten met de veteranen, hun familie en de betrokken strijdkrachten.

Door de jaren heen zijn de Groesbeek Airborne Vrienden op verschillende manieren betrokken geweest bij de totstandkoming van diverse monumenten in Groesbeek en omgeving. Van het eerste bevrijdingsmonument in 1969 tot aan de onthulling van een plaquette in 2022, ter nagedachtenis aan de Canadese en Inheemse soldaten van het Royal Hamilton Light Infantry Regiment.

Op verschillende momenten gedurende het jaar staan de Groesbeek Airborne Vrienden – vaak letterlijk – stil bij de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in de periode '44-'45. Zelf organiseren ze jaarlijks de herdenking van Operatie Market Garden en Operatie Veritable. Op Remembrance Day leggen de Airborne Vrienden namens de 82nd Airborne Division Association altijd een bloemstuk op de Amerikaanse militaire begraafplaats te Margraten.

Educatie en de betrokkenheid van de jeugd vormt een belangrijk onderdeel de activiteiten van de stichting. Zo kennen de Groesbeek Airborne Vrienden een jongerenafdeling en organiseren ze sinds 2008 met diverse partners voor schoolkinderen een 'leer- en beleefdag' rondom het thema Tweede Wereldoorlog.



4 en 5 mei Comité Nijmegen

4 en 5 mei Comité Nijmegen

Organiseert elk jaar diverse activiteiten rondom herdenken en vieren in Nijmegen op 4 en 5 mei. Zie voor meer uitgebreide informatie de website www.4en5mei-nijmegen.nl.

Op 4 mei zijn er overdag historische rondwandelingen en lezingen. Vanaf 18 uur zijn er drie herdenkingsactiviteiten: de Joodse herdenking, daarna een Herdenkingsbijeenkomst in de Stevens Kerk en de Sint Stevenstoren en na een stille tocht om 20 uur de officiële dodenherdenking op het Trajanusplein.



Om 21 uur is er een vrij toegankelijk groot klassiek herdenkingsconcert in Concertgebouw De Vereeniging.

Op 5 mei is er een Kinderbevrijdingsfestival in De Lindenberg en een Bevrijdingsfestival in het Hunnerpark.

Permanent is de website www.oorlogsdodennijmegen.nl, waarin naast de persoonsbeschrijvingen ook een overzicht van alle oorlogsmonumenten te vinden zijn.



B.O.I.C.
Betuws Oorlog Informatie Centrum



Betuws Oorlog Info Centrum

Het Betuws Oorlog Info Centrum (BOIC) zet zich in om het Betuwse Oorlogsverhaal meer en meer bekendheid te geven. Dit gebeurt onder de naam The Island zoals de geallieerden het gebied tussen de rivieren noemden. Men kon immers uitsluitend via een brug of met de boot in de Betuwe komen. Het BOIC brengt zoveel mogelijk informatie bijeen om het Betuwse Oorlogsverhaal zo compleet mogelijk te krijgen. De verhaallijnen zijn o.a. terug te vinden in museum Niemandland. Via publicaties, de sociale media en de eigen website wordt de verkregen info weer gedeeld aan het publiek. BOIC tracht tevens in de Betuwe de verbinder te zijn tussen de vele activiteiten en bezienswaardigheden. Verder geeft het BOIC lezingen over de 198 dagen durende strijd in en om het gebied. The Island is een uniek verhaal, niet alleen gezien de lengte van de strijd die er heeft gewoed, maar zeker ook de bijzondere verhalen over de complete evacuatie van de bewoners en het vee, het leed van de inwoners, de ellende die de oorlog heeft veroorzaakt en de gevolgen van de maandenlange durende strijd dat the Island tot één van de zwaarst beschadigde delen van Nederland heeft gemaakt. Het verhaal van het Manneneiland, de laatste 1000 mannen die de oogst moesten binnenhalen. De luchttoerlog en de vele crashes die er zijn geweest. De onderwaterzetting van en de frontlijnperiode om the Island. Voor de geallieerden was er alles aan gelegen

www.boic.nl | info@boic.nl | info@theisland44-45.nl | info@schoonderlogt.nl



om de Waalbrug en het bruggenhoofd, the Island, te behouden voor een mogelijke doorstoot richting Duits Ruhrgebied. Voor de Duitsers was het van belang om de Betuwe en de brug weer terug in handen krijgen vanwege het dreigende gevaar van de geallieerden. Een maandenlange strijd met tal van troepenwisselingen als gevolg. Het BOIC is medeorganisator van het evenement The Island 44-45. Een groots opgezet educatief meerdaags evenement dat mbv veel re-enactors, oude voertuigen, luchtlandingen, Waal- en Rijncrossingen, veteranendagen, Scholingsdagen, pop-up museum en herdenkingstenten laat zien wat het betekend heeft om weer in vrijheid te kunnen leven. Dit evenement vindt begin oktober jaarlijks plaats, telkens in een andere gemeente. www.theisland44-45.nl Het BOIC is oprichter van het Schoonderlogt Monument. Deze locatie is bekend van de TV serie Band of Brothers. Zie www.schoonderlogt.nl Hier vind met regelmaat een herdenking plaats. BOIC is daarnaast betrokken bij diverse herdenkingen in de Betuwe.

Naast het geven van lezingen verzorgt BOIC rondleidingen langs de vele bijzondere locaties en monumenten. Verhalen van bewoners en veteranen, de militaire rapporten en de vele dagboeken vertellen een pracht van een verhaal. Bijzonder en uniek, iets dat zeker niet vergeten mag worden. Het BOIC verteld graag en kan over bijna iedere locatie, gebouw of ruïne wel iets vertellen uit die periode.



FACES TO GRAVES

Stichting Faces to Canadian War Graves Groesbeek



Faces to Graves

In Groesbeek bevindt zich de grootste Canadese Oorlogsbegraafplaats van Nederland, deze begraafplaats bevat de graven van militairen die grotendeels in de voorbereiding en tijdens het Rijnland Offensief zijn gesneuveld.

Op de begraafplaats liggen ruim 2.600 militairen begraven en op de muren van het Memorial staan de namen van meer dan 1000 vermiste militairen.

Van de begraven militairen hebben er 2.302 de Canadese nationaliteit, daarnaast een groot aantal met de Britse nationaliteit, de Amerikaanse en nog tal van andere nationaliteiten.

De Stichting Faces To Graves wil al deze militaire helden een 'gezicht' geven door hun levensverhalen te bundelen, te illustreren en te publiceren.

Zo betuigen we eer aan deze jonge mannen die zo ver van huis hun leven verloren voor onze vrijheid.

Door de levensverhalen op onze website te plaatsen in een Digitaal Monument hopen we dat deze jonge mannen nooit worden vergeten.

In de eerste twee weken van mei 2025 organiseren we weer de fototentoonstelling "The Faces of Groesbeek". Alle beschikbare foto's van deze helden plaatsen we bij de graven en in het Memorial. Een gezicht bij een graf maakt vaak diepe indruk, dan realiseer je nog beter hoe jong die mannen waren toen ze vochten voor onze vrijheid!



Grateful Generation Tours

Op 17 september 1944 landde het overgrote deel van 82nd Airborne Division in de heuvels van het prachtige Groesbeek. Herleef deze geschiedenis door een battlefield tour te maken met 'Grateful Generation Tours'. Bezoek de drop- en landingszones van de 82nd Airborne Division en van het hoofdkwartier van generaal "Boy" Browning. Bekijk diverse monumenten waaronder de replica WACO-glider. Beluister het verhaal van Market Garden, maar ook persoonlijke verhalen. Dit alles beleef je vanuit een origineel Amerikaans Tweede Wereldoorlog voertuig. Hierdoor ervaar je het unieke gevoel dat de para's ook in september 1944 hadden. Niet voor niets is onze slogan 'Experience the history in Mountain



and Valley'. Na afloop van de tour wordt (onder voorbehoud) een bezoek gebracht aan de permanente tentoonstelling van de stichting 'In Memory of Market Garden'. Hier tref je onder andere originele items aan van de veteranen die tijdens de tour worden herinnerd. Wat deze tentoonstelling extra uniek maakt, is dat bij bijna elk item ook een persoonlijk verhaal van de betreffende veteraan wordt verteld. Deze tentoonstelling kan ook op afspraak separaat worden bezocht. Zie voor meer informatie de website www.gratefulgenerationtours.nl of mail naar info@gratefulgenerationtours.nl

Een dag om nooit te vergeten

V1 bominslag 18 februari 1945 in het Waterkwartier

V1 bominslag Waterkwartier

Op 18 februari 1945 valt om 05.28 uur in het Nijmeegse Waterkwartier een Duitse Vliegende Bom (V1) neer. Hierdoor vallen 4 dodelijke slachtoffers en tientallen gewonden, waaronder enkele Britse militairen. Vijfentwintig huizen worden geheel of gedeeltelijk verwoest en daarmee onbewoonbaar. De bewoners moesten gaan inwonen bij familie in de omgeving of worden elders opgevangen. Deze gebeurtenis heeft grote impact op de wijk, waar de inwoners in de oorlog gewend zijn geraakt aan overkomende V1's en aan granaatinslagen door beschietingen van de Duitsers vanuit de Betuwe. Bij luchtalarm gaan de inwoners de schuilkelders in, die ze soms zelf hebben gemaakt in hun tuin. In deze frontstadperiode waren veel Britse militairen ingekwartierd bij de bewoners van het Waterkwartier. Bekend is dat zij onderdeel waren van de 49th West Riding Infantry Division 'Polar Bears', die in deze periode Nijmegen als uitvalsbasis hebben. Majoor Douglas Wardleworth, die bij de Britse gaarkeuken in de Biezenstraat was raakte bij de bominslag gewond.



Herdenkingsteken

Op de plek van de V1 bominslag op de hoek Biezenstraat-Waterstraat werd na afloop van de oorlog een gedenkteken geplaatst. Op het monument stond de volgende bijbeltekst: "Als de Heer het huis niet bouwt, arbeiden de werklieden vergeefs". In de herfst van 1949 werd dit verwijderd in verband met herbouw van de verwoeste woningen. De herinneringen aan deze tijd en met name de V1 bominslag staan bij vele oudere bewoners van het Waterkwartier nog vers in het geheugen gegrift. Dat is de aanleiding geweest dat 65 jaar na dato in 2010 het initiatief is genomen tot het realiseren van een permanente herinneringsplaquette. De plaquette bevat ook een minder verhullende tekst, namelijk: "Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de V1-bominslag op 18 februari 1945". De onthulling werd verzorgd door de heer J. van den Broek en mevrouw B. Plönes, nabestaanden van slachtoffers.

Ieder jaar vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats voor de slachtoffers van de V1 bominslag. In 2020 is een boekje uitgebracht over de V1 bominslag. Dit boekje is te bestellen via email: ronaldruijters@hotmail.com



Hulp voor Helden

Onze vrijheid, hun inzet, jouw steun!

Met donaties uit de samenleving zet Stichting Hulp voor Helden zich al bijna 150 jaar in voor het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront. Mannen en vrouwen die zich dagelijks inzetten voor onze vrede en veiligheid: dát zijn onze helden! Zij kozen bewust voor een beroep in dienst van onze vrijheid. Een beroep dat vaak gepaard gaat met eenzaamheid, onbegrip en soms zelfs een traumatische ervaring. Daarom verdienen zij onze erkenning, waardering en steun.

Militairen:

Ruim 40.000 Nederlandse militairen werken voor Defensie. In een wereld vol onrust beschermen ze wat ons dierbaar is. Hulp voor Helden geeft daarom iedere militair die op missie gaat een MissionKit mee: een pakket waarmee wij hen een hart onder de riem steken en ondersteuning bieden bij de verbinding tussen de uitgezonden militair en zijn of haar thuisfront.

Veteranen:

Alle militairen die het Koninkrijk der Nederlanden hebben gediend in oorlogsomstandigheden of vergelijkbare situaties zoals vredesmissies in internationaal verband, zijn veteraan. Dat zijn momenteel zo'n 107.250 mannen en vrouwen van jong tot oud. Hulp voor Helden steunt o.a. veteranen met een post traumatisch stress stoornis met de financiering van volledig getrainde Veteranenhonden, coaching trajecten voor het opleiding van een eigen Veteranenhond en dierondersteunende therapie.

Thuisfront:

Het thuisfront is van onschatbare waarde voor een militair. Het begint al bij de voorbereiding op een missie. Na het afscheid volgen spannende maanden waarin het gezin in feite een eigen uitzending moet draaien. Om de verbinding sterk te houden, biedt Hulp voor Helden het Thuisfrontboekje aan: een gepersonaliseerd boekje vol foto's, berichtjes en belangrijke datums om de militair betrokken te houden bij zijn of haar thuisfront.

Kijk op www.hulpvoorhelden.nl voor al onze projecten en meer informatie over onze stichting | Prins Willem Alexanderlaan 1429 | Apeldoorn
055 - 355 40 39 | info@hulpvoorhelden.nl



Infocentrum WO2 Nijmegen

Het Infocentrum WO2 Nijmegen is een historisch, toeristisch en educatief informatiepunt. Het geeft de bezoekers aan het Rijk van Nijmegen de beste introductie op de verhalen, historisch erfgoed, evenementen en musea die de regio te bieden heeft als het gaat om de Tweede Wereldoorlog. Begin uw bezoek in onze Experience en beleef wat WO2 precies betekende voor Nijmegen en omgeving. Stap in het Mysterie in het waargebeurde verhaal van de familie Van Noordenburg en ga op zoek naar aanwijzingen en leer over de geschiedenis van de regio tijdens Market Garden.

Uniek in Nijmegen is onze hologramvitruine. Hierin worden topstukken over de Tweede Wereldoorlog uit verschillende regionale musea en archieven geprojecteerd in 3D. Waar nieuwe technologie en geschiedenis elkaar ontmoeten. U ziet daarnaast hoe de geschiedenis levend wordt gehouden op diverse historische plekken. Het centrum dient ook als startpunt van historische stadswandelingen en arrangementen. Het Infocentrum WO2 Nijmegen is gratis toegankelijk.



Jeep Doctors

Vrijheid

Als we daar eens even over na zouden denken. Terwijl we in alle rust genieten van mooie, gelukzalige momenten in ons dagelijks leven. Als we even de tijd zouden nemen om een stap terug te doen van dat alles, in de helderheid van de stilte. Om onszelf de vraag te stellen; “Hoe belangrijk is onze vrijheid?”

Hoe komt het dat we geneigd zijn om de inzet voor onze vrijheid te vergeten als we het goed hebben en kunnen leven in vrede, rust en harmonie? Want als we er even bij stil zouden staan, zouden we ons realiseren dat vrijheid en veiligheid geen vanzelfsprekende dingen zijn.

Onze dagelijkse vrijheid en veiligheid is niet iets waar alleen wijzelf verantwoordelijk voor zijn met de (zelf)bewuste keuzes die wij daar dagelijks voor maken. Niet alleen wijzelf zijn verantwoordelijk voor de begrijpelijke grenzen die we daarbij kennen en aangeven.

Er zijn ook voor ons keuzes gemaakt en (helden)daden verricht om ons niet alleen als individu, maar ook als samenleving te redden uit de tijden van bezetting en onderdrukking. Tijden die wij, dankzij de inzet van toen, maar ook dankzij de inzet van tegenwoordig, niet meer hoeven mee te maken.

Dankzij de inzet voor onze vrijheid en veiligheid kunnen wij bijvoorbeeld onbekommerd genieten van overnachtingen in een hotel. Of van een heerlijk verzorgd etentje. En ons onbezorgd en volledig overgeven aan



wellnessarrangementen waar we even helemaal van tot rust kunnen komen.

Maar hoe vrijer we zijn om ons ding te kunnen doen, hoe verder hetgeen op de achtergrond raakt wat daaraan heeft bijgedragen.

Uiteindelijk is dat wel wat we willen, ons inzetten voor een vrije en veilige toekomst. Maar zodra we de opbouw en de achtergrond vergeten, vergeten we daarmee ook wat we daarvan hebben mogen leren. Hetgeen wat herhaling voorkomt. Daarnaast wordt ook het gevoel van dankbaarheid vaak vergeten wat voor onze vrijheid en veiligheid gedaan werd en nog steeds gedaan wordt.

Daarom vinden Naomi en Joost de Leeuw van Jeepdoctors.nl dat zij die zich daarvoor inzetten, onze aandacht, erkenning en steun verdienen.

Met hun eigentijdse shirtontwerp van de hand van Naomi, willen zij graag een bijdrage leveren aan de bewustwording van onze geschiedenis en de vrijheid en veiligheid die wij vandaag de dag mogen beleven. Deze shirts leveren geld op voor stichting “Hulp voor Helden”. Een stichting die zich al 150 jaar inzet voor het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront. Ook om zo de geschiedenis zichtbaarder en toegankelijker te maken voor alle generaties, uit alle landen van de wereld. Opdat de inzet voor onze vrijheid en veiligheid nooit vergeten zal worden.



Nationaal Monument Oranjehotel

Achter de muur van de Scheveningse gevangenis bevindt zich het 'Oranjehotel', de bijnaam voor het cellencomplex tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ruim 25.000 mensen zaten hier tussen 1940 en 1945 opgesloten voor verhoor en berechting door de Duitse bezetter. Het complex kreeg al snel de naam 'Oranjehotel', als eerbetoon aan de vele verzetsmensen die hier zaten in afwachting van hun proces of vonnis. Maar ook andere mensen die een bedreiging waren voor het naziregime zaten er gevangen: Joden, Roma en Sinti, communisten, zwarthandelaren en Jehova's getuigen. De gevangenis was de belangrijkste Duitse politiegevangenis in bezet Nederland, een symbool voor rechteloosheid en onderdrukking. Onder de gevangenen zaten bekende personen, zoals de 'Soldaat van Oranje'

**Van Alkemadelaan 1258 | 2597 BP | Den Haag | 070 - 222 80 70
www.oranjehotel.org | info@oranjehotel.org**

Erik Hazelhoff Roelfzema, hoogleraar Rudolph Cleveringa, de geestelijke Titus Brandsma, verzetsman George Maduro en activist Anton de Kom. Maar ook talloze anderen. Sommigen werden vrijgelaten, anderen gedeporteerd naar andere gevangenschappen of kampen. Ruim 250 werden terdood gebracht op de nabijgelegen Waalsdorpervlakte.

Sinds 2019 is het Oranjehotel als Herinneringscentrum te bezoeken. In het cellencomplex krijgen bezoekers een beeld van de omstandigheden in de gevangenis. In films en een audiotour komen de verhalen van gevangenen tot leven. Verhalen over angst, onzekerheid, willekeur, maar ook over hoop en vriendschap. Het hart van het Herinneringscentrum is Cel 601, een cel die volledig in authentieke staat bewaard is.



Oorlogsmuseum Medemblik

Oorlogsmuseum Medemblik, gevestigd in Noord Holland, is meer dan een museum voor een gezellig dagje uit voor jong en oud. Ontdek op (interactieve wijze) verhalen uit de Tweede Wereldoorlog opgedeeld in twee vaste exposities. Bekijk en lees op eigen gemak de verhalen in het 3.000m2 grote museum of ga op een unieke wijze aan de slag door interactief de Experience Tours volgens Escaperoom-concept te beleven. Zo ontdek je hoe het was om als burger te leven tijdens de W.O.II door middel van lokale verhalen in de expositie 'Keuzes in Almersdorp'. In de expositie 'Weg naar Vrijheid' ga je mee op reis met een Amerikaanse militair vanaf de stranden in Normandië tot aan de bevrijding van Berlijn.

Weg naar Vrijheid (advies 12+)

De experience tour 'Weg naar Vrijheid' gaat over vijf onbekende verhalen/operaties die het Amerikaanse leger in de Tweede Wereldoorlog in West-Europa heeft uitgevoerd voor onze vrijheid nu. Scholieren en bezoekers stappen 'in de schoenen' van een militair en ontdekken interactief deze verhalen/operaties. Zo help je onder andere 'Jimmy Spencer' met het controleren van lading die getransporteerd moest worden naar de 3 miljoen militairen aan het West-Front

en ontdek je de rol van noodbruggen en Combat Engineers die de 'letterlijke' bruggen naar vrijheid maakte.

Keuzes in Almersdorp (Alle leeftijden)

Welke keuzes maak jij? Ontdek in het jaren '40 dorpje lokale verhalen over het leven in de oorlog, ontcijfer codezinnen van Radio-Oranje, ga op zoek naar de geheime gang, drijf zwarte ruilhandel en wees muisstil op de geheime schuilstolder.

Meer dan een museum

Het is ook mogelijk om het museum te bezoeken met je familie, vrienden, kinderfeestjes of bijvoorbeeld collega's. Er zijn vele activiteiten voor een uniek dagje uit. Voor groepen vanaf 8 personen kan een compleet verzorgde dag gepland worden, met bijvoorbeeld een rondrit in een originele W.O.II truck, W.O.II improvisatiespel (hints gezelschapsspel) en/of een peddelwedstrijd in W.O.II stormboten.

Reserveer vooraf uw tickets via de website. Voor meer informatie en de openingstijden zie onze website www.oorlogsmuseummedemblik.nl



Waalcrossing Herdenking Nijmegen

Op 20 september 1944 om 15:00 in de middag zijn de parachutisten van de Amerikaanse 82nd Airborne divisie de Waal overgestoken in Nijmegen onder leiding van Majoor Julian Cook. Zwaar bepakt voor de strijd om de zowel de verkeersbrug als de spoorbrug in Nijmegen te veroveren, moesten de mannen eerst in 26 gammele canvas bootjes één van Europa's grootste rivieren over peddelen. Terwijl er een te kort aan peddels was en de Duitse tegenstanders aan de overkant ingegraven lagen. Van de 260 man in de eerste oversteek is ongeveer de helft gewond geraakt of werd zelfs gedood, van de 26 bootjes konden maar 13 bootjes een tweede overtocht maken.

Het doel werd bereikt en de volgende dag konden de Britse tanks naar de overzijde van de rivier rijden. Helaas een dag te laat voor de Britse parachutisten die zich op de dag van de oversteek zich hebben moeten overgeven in Arnhem. 48 man liet het leven tijdens de Waaloversteek.

Door deze heldhaftige actie werd het mogelijk om de Waalbrug in te nemen en de stad te bevrijden van de Duitse bezetter. Deze historische gebeurtenis, die inmiddels in de geschiedenisboeken is opgenomen, heeft voor altijd een band gesmeed tussen de stad Nijmegen en zijn bevrijders van de US 82nd Airborne divisie.

Herdenking

Elk jaar in samenwerking met de Gemeente Nijmegen en Provincie Gelderland wordt in september de Waalcrossing herdacht, voor het eerst in 2019 en daarna sinds 2022 elk jaar. Tijdens de tussenjaren wordt de herdenking gehouden in het weekend vóór de 20e september en tijdens de jubilea jaren (zoals bijvoorbeeld de 80 jarige herdenking in 2024) wordt de Waalcrossing herdenking gehouden op 20 september. De locatie is ter hoogte van Brug 'De Oversteek' in Nijmegen, dit is de originele locatie waar de Waalcrossing daadwerkelijk plaatsvond.

De Waalcrossing wordt georganiseerd door Pontoon Group '40-'45 en (internationale) re-enactment verenigingen. Door deel te nemen aan diverse evenementen herdenkt de Pontoon Group '40-'45 de rol van de Engineers Light Ponton Company in West-Europa. Tijdens evenementen wordt de originele pontonbotenbrug, vlot en aanvalsboden uit de Tweede Wereldoorlog opgebouwd en ingezet.



Bezoek het museum

Maandag: 19.30 - 22.00 uur
 Vrijdag: 10.00 - 17.00 uur
 Elk derde weekend van de maand:
 Zaterdag: 12.00 - 17.00 uur
 Zondag: 12.00 - 17.00 uur

Oorlogsmuseum Niemandland

Oorlogsmuseum Niemandland

Oorlogsmuseum Niemandland vertelt het verhaal van de Betuwe tussen 1939 en 1945. In het oude gemeentehuis van Gendt wordt door middel van diorama's, touchscreen schermen en beelden het verhaal verteld. De persoonlijke verhalen van burgers, geallieerden en Duitse militairen geven een compleet beeld van dit unieke oorlogsverhaal. Nergens in Europa is zolang gestreden als hier, maar liefst 198 dagen lang!

Door de persoonlijke verhalen vanuit meerdere oogpunten wordt het oorlogsverhaal tastbaar en komt het dichtbij.

Compleet verhaal

Bijzonder aan oorlogsmuseum Niemandland is, dat het zich niet beperkt tot de technische kant van het oorlogsverhaal, maar ook veel aandacht besteed aan hoe het leven was in deze periode voor de burgers. Hierdoor krijgt de bezoeker een duidelijk en compleet beeld van het leven in de Betuwe. Wist u bijvoorbeeld dat de tabaksindustrie erg belangrijk was in de Betuwe? Dit complete verhaal wordt verteld door middel van persoonlijke spullen, papieren, meubels en nog veel meer. Vaak met het verhaal van zijn eigenaar daarbij.

Nijmeegsestraat 19A | 6691 CK | Gendt
 info@museumniemandland.nl | www.museumniemandland.nl

Niemandland op wielen/educatie truck

Met een omgebouwde GMC-truck uit 1943 brengt oorlogsmuseum Niemandland het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in de Betuwe naar het schoolplein. GMC-vrachtwagens werden tijdens de oorlog gebruikt om legermateriaal te vervoeren. Een van deze authentieke trucks is omgebouwd tot educatieve dependance. Op interactieve wijze ervaren de kinderen hoe de Tweede Wereldoorlog ervaren werd door de geallieerden, de Duitsers en de lokale bevolking. Voor scholen is er een compleet samengesteld pakket beschikbaar inclusief een werkboek en een museumbezoek. Niemandland op Wielen wordt door de kinderen zeer goed ervaren, ze vertellen dat ze het door de interactieve manier van luisteren het verhaal beter begrijpen en onthouden.

Jeeptours

Nieuwsgierig geworden naar waar de gebeurtenissen zich hebben afgespeeld? Ga mee in een jeep op tour door de Betuwe. Oorlogsmuseum Niemandland heeft twee soorten tours: de Betuwe in oorlogstijd tour en de Band of Brothers tour. Je begint de dag met een rondleiding in het museum, daarna stap je in de jeep en volg je een mooie route. De chauffeur van de jeep vertelt het verhaal achter de bezochte locaties. Fan van Band of Brothers? Ga mee met de Band of Brothers tour, hierbij ga je langs de locaties waar de Easy Company van de 101st Airborne divisie heeft gezeten in de Betuwe. Tours zijn te boeken via de website.



Parachute Group Holland

Op 4 mei herdenkt Nederland alle oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Uit het rapport van het Nationaal Comité 4 en 5 mei blijkt dat jongeren het herdenken van oorlogsslachtoffers nog steeds heel belangrijk vinden. Bijna 75 procent van de jongeren tussen de 13 en 24 jaar en bijna 80 procent van de mensen tussen de 25 en 34 jaar hielden afgelopen jaar twee minuten stilte.

De belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog is er nog steeds en groeit ook nog steeds. De oorlog kan jongeren iets leren over de wereld van nu. Het is daarom dan ook belangrijk dat wij hieraan aandacht blijven besteden, zowel jong als oud! Parachute Group Holland (PGH) is een Nederlandse Stichting en non-profit organisatie die zich toelegt op het maken van herdenkingsparachutes op historische Dropzones in Nederland en in Frankrijk (Normandië). Parachute sprongen



ter herinnering aan militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn ingezet als parachutist. De moed die deze para's en hun medestrijders in de Tweede Wereldoorlog, zo ook bij het bevrijden van Nederland, hebben getoond moeten altijd in onze gedachten blijven en worden doorgegeven aan volgende generaties. Wij als Parachute Group Holland zijn dan ook trots om tijdens de vele herdenkingen die elk jaar plaatsvinden hierin ook een bijdrage te kunnen leveren en op deze manier de huidige generaties hierin te betrekken.

Parachute Group Holland verzorgt haar eigen para opleiding. De sprongen worden uitgevoerd met militaire ronde bol parachutes. De springende donateurs zijn een mix van actieve en oud militairen, veteranen en burgers. De toestellen waar wij uit springen variëren van de C-47 Dakota, Cessna 208 tot een Antonov.

www.paragroupholland.nl



Remember September 1944

Het museum "Remember September 1944" is gevestigd in Mook. Mook is een klein dorpje aan de Maas en dicht bij het begin van het Maas-Waalkanaal. Tijdens Operatie Market-Garden was Mook van strategisch belang tot het behoud van de overgang over het Maas-Waalkanaal. Aan de hand van originele items nemen wij u mee door Operatie Market-Garden en de 2 veldslagen in en rond Mook in september en oktober 1944. U hoort persoonlijke verhalen en belevenissen van

militairen en burgers die een goed beeld schetsen van hoe hevig de strijd geweest moet zijn.

Wij zijn open elk laatste weekend van de maand van maart tot en met oktober of op afspraak.

Kijk voor actuele openingstijden ook op www.rememberseptember1944.nl



STIBO

Stichting Behoud Oorlogsherinneringen
1940 - 1945

STIBO

Stichting Behoud Oorlogsherinneringen (STIBO) houdt zich bezig met het verzamelen en publiceren van persoonlijke herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog zodat deze niet in de vergetelheid raken en aan de volgende generatie worden doorgegeven. Er leven nog altijd tal van herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog onder de bevolking. Deze herinneringen zijn het stuk voor stuk meer dan waard en waardevol om bewaard te blijven voor ons nageslacht.

Ook het bewaren van voorwerpen behoort tot de doelstellingen van de stichting. Hoe klein ook, voorwerpen uit de oorlog zijn waardevol en mogen niet in de prullenbak belanden, ook zij bieden tal van herinneringen!

De stichting welke is opgericht in 2016 bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die interviews afnemen om zo de herinnering te delen met een breed publiek. Deze herinneringen zijn na te lezen op de facebook pagina en de website (www.oorlogsherinneringen.nl)

Heeft u zelf een herinnering? Heeft u voorwerpen uit de oorlog waar u niks mee doet? Laat het ons weten dan komen we graag in contact!

Wij zijn te bereiken via e-mailadres info@oorlogsherinneringen.nl en/of op telefoonnummer 06 - 32 45 29 98

In het eerste kwartaal van 2024 openen wij in Harderwijk, in de oude watertoren aan de Beltweg 5, het 'Herinneringscentrum 40-45'.

In deze vrij toegankelijke expositie wordt u aan de hand van persoonlijke herinneringen en voorwerpen met een verhaal meegenomen door de vijf oorlogsjaren. Naast de vaste expositie is er tevens ruimte ingericht voor wisselexposities waarin aandacht wordt besteedt aan thema's als de Holocaust, verzet en de Hongerwinter. De expositie is zeer geschikt om met kinderen te bezoeken. Houd de website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen en openingstijden.

www.herinneringscentrum40-45.nl

Ook zijn wij te vinden op Facebook en Instagram
onder de naam Oorlogsherinneringen.



Stichting Heemkunde Berg en Dal

De schitterende bijna on-Nederlandse natuur in en rond Berg en Dal, heeft gemaakt dat het dorp al ongeveer anderhalve eeuw een grote naam heeft op toeristisch gebied.

Waar de tegenwoordige bezoeker de beschikking heeft over gedetailleerde wandelkaarten, routeaanduidingen en beschrijvingen van bezienswaardigheden, was men vroeger vooral aangewezen op de 'gidsen'; oudere, vaak gepensioneerde mannen die de streek door-en-door kenden.

Voor een bescheiden zakcentje (of soms alleen maar voor een goeie borrel) leidden zij groepjes toeristen rond en vertelden daarbij vaak boeiende verhalen. Met de komst van de auto en de opheffing van de historische tramlijn

Nijmegen - Berg en Dal verdwenen ook de gidsen. Maar ze zijn het symbool gebleven voor Berg en Dal als toeristisch centrum.

De Stichting Heemkunde Berg en Dal heeft het initiatief genomen om het beeld van de gids tastbaar te maken.

Aan de hand van oude ansichtkaarten maakte de kunstenaar Michel van Hengstum een bijzonder mooi beeldje waarin de gids als het ware tot leven komt.

Het grote beeld staat in Berg en Dal en is op 29 April 1989 onthuld.

Een eerbetoon aan de gidsen van Berg en Dal, en een levendige herinnering aan een toeristisch verleden van het dorp, waaraan zij zo'n grote bijdrage leverden.



Stichting Stolpersteine Nijmegen

Voor de Tweede Wereldoorlog woonden er ongeveer 500 Joden in Nijmegen. In de oorlogsjaren werd er systematisch jacht gemaakt op Joden en werden de meesten weggevoerd naar concentratiekampen. Ze werden gedeporteerd naar doorgangskamp Westerbork of Vught en van daaruit naar de vernietigingskampen. In totaal zijn er meer dan 450 Nijmeegse Joden in kampen en gaskamers vermoord. Het streven is om elk slachtoffer te herdenken met een eigen Stolperstein.

Stolpersteine oftewel Struikelstenen zijn klinkers van 10 x 10 x 10 centimeter die aan de bovenkant bedekt zijn met een messing plaatje. Ze zijn bedoeld als herinnering aan vervolgte en vermoorde Joden en andere Nijmegenaren die slachtoffer geworden zijn van het naziregime. De Stolperstein wordt voor het huis waar het slachtoffer woonde of werkte in het plaveisel gelegd.

Op zondag 10 april 2022 werden in de binnenstad van Nijmegen de eerste zestien Stolpersteine gelegd. In het najaar van 2022 zijn er voor 27 Joodse slachtoffers

Stolpersteine geplaatst. Inmiddels liggen er in Nijmegen in totaal 71 Stolpersteine en dat worden er ieder jaar meer. Om alle slachtoffers van het naziregime een gezicht te geven, zijn hun persoonlijke lotgevallen beschreven. De verhalen kunt u op de website nalezen.

Stichting Stolpersteine Nijmegen hoopt voldoende fondsen te kunnen werven om ook voor de overige Nijmeegse slachtoffers Stolpersteine te kunnen plaatsen. Iedereen kan een aanvraag indienen voor het plaatsen van een of meerdere Stolpersteine in Nijmegen.

Om de grote razzia van 17 november 1942 te herdenken schreef dichter en romanschrijver Frouke Arns in opdracht van de Stichting Stolpersteine Nijmegen het gedicht 'Razzia, november 1942'. Het is geplaatst op de glazen kubus, de ingang van de Keizer Karelgarage, aan de Van Schaeck Mathonsingel vlak bij het station in Nijmegen.



Oog in oog met de geschiedenis

Een bezoek aan Nationaal Monument Kamp Vught is een ervaring die je niet gauw zult vergeten.

Je wordt geraakt, geïnspireerd en aan het denken gezet. *Konzentrationslager Herzogenbusch*, beter bekend als Kamp Vught, werd in 1943 gebouwd als het enige SS-concentratiekamp buiten Nazi-Duitsland en bleef in gebruik tot het najaar van 1944. In de vaste expositie doorloop je aan de hand van veel persoonlijke verhalen en voorwerpen de geschiedenis van deze plek. Verhalen over mensen met wel 36 verschillende nationaliteiten, die de Tweede Wereldoorlog elk op hun eigen manier hebben beleefd.

**Nationaal Monument Kamp Vught | Lunettenlaan 600 | 5263 NT | Vught
+31 (0)73 - 656 67 64 | www.nmkampvught.nl | info@nmkampvught.nl**

Het museum kan worden bezocht met een verdiepende (gratis) audiotour, die beschikbaar is in vier talen (NL, EN, FR, DE). Speciaal voor jongeren van 10 - 12 jaar is de audiotour junior 'Achter prikkeldraad' ontwikkeld, waarin de geschiedenis van Kamp Vught wordt belicht vanuit het perspectief van kinderen. Bij de audiotour junior hoort een 'fotoalbum', met vragen en opdrachten. Beide zijn beschikbaar in NL en EN.

Scan de QR-code en ontdek de Brabant Herinnert agenda voor de meest recente updates over aanstaande evenementen en activiteiten.



De verhalen blijven.



Brabantse Wal... waar Brabant Zeeland kust...



De Liberation Route Europe gaat dwars over de Brabantse Wal. Langs de grens van Zeeland en Vlaanderen ligt dit opvallende landschap. Het gebied strekt zich uit van Putte tot aan Steenbergse en van Bergen op Zoom tot Roosendaal. Bossen, glooiende weilanden, vlakke polders en waterpartijen wisselen elkaar af. Naast de historische stad Bergen op Zoom vind je hier unieke natuur, bijzondere monumenten en veel cultuur.

Slag om de Schelde

In deze regio concentreert de route zich vooral op de Slag om de Schelde; één van de grootste operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onder bevel van Canada kregen geallieerde troepen de opdracht de Westerschelde, de toegangsweg naar Antwerpen, te veroveren op de Duitsers. De Antwerpse havens zijn voor de geallieerden van cruciaal belang. Dit leidt tot een ongekende strijd, waar ook een groot deel van Brabant bij betrokken werd.

Route Bergen op Zoom en de Brabantse Wal - De Slag om de Schelde (40 km)

Een fietstocht door het landschap van de Slag om de Schelde. De geallieerde Sherman-tank, de tankgracht van de Duitsers en de militaire erevelden zijn zichtbare

herinneringen op deze route. De route is verkrijgbaar bij VVV Brabantse Wal.

Oorlogsbegraafplaatsen

In Bergen op Zoom bevinden zich twee militaire erevelden die herinneren aan het oorlogsverleden.

Britse oorlogsbegraafplaats; het grootste gedeelte van de (overwegend Britse) gesneuvelden die hier begraven liggen, is luchtmachtpersoneel dat is omgekomen boven Nederland. De begraafplaats telt 1.284 graven. Op deze begraafplaats bevinden zich ook enkele graven van militairen die omkwamen tijdens de Eerste.

Canadese oorlogsbegraafplaats; de meeste militairen die hier begraven liggen, zijn omgekomen tijdens de Slag om de Schelde (september – november 1944). Op deze begraafplaats vonden 1.119 soldaten hun laatste rustplaats. Het merendeel van de gesneuvelden zijn Canadezen, namelijk 969.

De militaire erevelden liggen aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom.

Voor meer informatie over bevrijding op de Brabantse Wal kijk op www.bevrijdingbrabantsewal.nl



Oorlog hoort in een museum!

Kom naar het grootste oorlogsmuseum van Nederland!

Op het voormalige slagveld Overloon staat het oudste oorlogsmuseum over de Tweede Wereldoorlog in West-Europa. Op 25 mei 1946 opende het al zijn deuren.

Het museum laat op een interactieve manier de grote impact van de Tweede Wereldoorlog zien en hoe die meestal hele gewone mensen trof. Tijdens het bezoek sta je o.a. stil bij de het verzet, D-day, de holocaust en ook de bevrijding.

In de tentoonstelling 'Nederland in de Tweede Wereldoorlog' duik je terug in de tijd en word je onderdeel van acht persoonlijke verhalen. Wat zou jij doen? Afwachten? Meewerken? Of je verzetten?

In de gigantische militaire hal met meer dan 180 voer-, vaar-, en vliegtuigen raak je zeker niet snel uitgekeken.

Nieuw in het museum is het immense en interactieve 'Lancaster Paviljoen'. Nergens ter wereld wordt een bommenwerper op deze indrukwekkende manier gepresenteerd. Kortom; Er is genoeg te zien en te beleven voor jong en oud!

Museumpark 1 | 5825 AM | Overloon
www.oorlogsmuseum.nl

*Gemiddelde bezoekduur museum: 4 uur

Scan voor meer informatie



Activiteiten en Events

Het hele jaar door worden er activiteiten en evenementen in en rondom het museum georganiseerd waarbij beleving en storytelling centraal staan. Rijd een keer mee in een Dodge uit de jaren 40, klim zelf in een tank, leer alles over de wapens die gebruikt werden tijdens de Tweede Wereldoorlog en voel zelf hoe zwaar ze waren. Ook zijn er regelmatig levende displays in het museum waarbij re-enactors het verhaal bij het desbetreffende voer-, of vliegtuig uitbeelden.

Militracks is een begrip in de wereld. Het grootste event ter wereld op het gebied van Duitse voertuigtechniek wordt georganiseerd bij Oorlogsmuseum Overloon. www.militracks.nl

Ook het Eye witness Event staat weer op het programma. Tijdens dit evenement zullen verschillende deelnemende reenactment groepen zich aan bezoekers presenteren. In een professionele setting met uniformen en kampementen brengen zij de geschiedenis tot leven. Ze gaan een aantal keer per dag het gevecht met elkaar aan in speciaal georganiseerde 'Mock Battles', compleet met losse flodders, pyrotechniek en voertuigen.



Gemeente Meierijstad

Dit is Meierijstad: ontdek het gebied waar in 1944 de bevrijding van Brabant begon met Operatie Market Garden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog veranderden levens ingrijpend en ook in het landschap van Meierijstad zijn nog steeds sporen zichtbaar. Deze zwarte periode in de geschiedenis werd afgesloten met de bevrijding.

In 1944 begon de bevrijding van Brabant in Eerde, Sint-Oedenrode en Veghel, toen de eerste parachutisten van Operatie Market Garden hier landden op 17 september 1944. Weken later volgde op 23 oktober de bevrijding van Schijndel, na de verwoestende granaatweken, met Operatie Pheasant.

- Stap op de fiets en ga op (oorlogs)pad in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.
- Of trek de wandelschoenen aan om in het spoor van onze bevrijders te lopen.
- Bezoek de Antoniusmolen die een grote rol speelde tijdens de gevechten in Eerde.
- Wandel langs de 48 geallieerde oorlogsgraven die op zeven locaties in Meierijstad te vinden zijn en doorleef de offers die gebracht zijn.
- Flaneer door de tuinen van Kasteel Henkeshage waar in 1944 het besluit genomen werd te stoppen met Operatie Market Garden.
- Beklim de 'Vlagheideberg' om de Vector of Memory van Liberation Route Europe te bekijken en kijk uit over Hell's Highway.
- Neem deel aan een van de herdenkingen die op 4 mei of in september plaatsvinden. Sluit aan bij een vrijheidsmaaltijd op 5 mei.
- Lees de verhalen op onze website. Verhalen van gewone mensen in ongewone situaties.

Meer informatie (inclusief een actuele agenda) op www.meerijstadherdenkt.nl.



Crossingskano, die via Biesbosch honderden personen overzette.
Beeld NIOD

Biesbosch MuseumEiland- Werkendam

Het Biesbosch MuseumEiland, gelegen in het hart van de Biesbosch belicht onder meer de rol die het gebied in de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld. Met een getijdenverschil van twee meter is de Biesbosch al vanaf het begin van de oorlog een belangrijk onderduik- en verstopgebied waarin de Duitsers zich dan ook niet wagen. In de herfst van 1943 zitten er al ongeveer 300 mannen, vrouwen en kinderen ondergedoken in de Biesbosch. Aan het einde van de oorlog speelt de Biesbosch een uiterst belangrijke rol in het verloop van de bevrijding.

De spionagegroep Albrecht organiseert koerierslijnen door de Biesbosch die crossings genoemd worden. Het crossingwerk wordt verricht door 21 mensen, die met elkaar ongeveer 374 crossings maken. Militaire berichten, belangrijke regeringsopdrachten, brieven, piloten en mensen die in levensgevaar verkeren worden vervoerd naar bevrijd gebied. Vanuit het bevrijde zuiden worden veel schaarse goederen meegenomen, zoals medicijnen, en dan met name insuline.



BevrijdendeVleugels

De WW2 airborne experience van Brabant

Ga terug naar de tijd van de bevrijding: Ronkende motoren van gevechtsvliegtuigen, heldhaftige piloten en Amerikaanse parachutisten.

Bevrijdende Vleugels vertelt het heftige verhaal van - onder meer - de bevrijding van Zuid-Nederland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Bevrijdende Vleugels ligt op het terrein in het gebied waar op 17 september 1944

luchtlandingen plaatsvonden tijdens de Operatie Market Garden. Deze operatie luidde de bevrijding van Zuid-Nederland in. In de verschillende hallen worden de bezetting, de onderdrukking en de uiteindelijke bevrijding, uitvoerig belicht.

PERSONLIJKE
LEVENVERBONDENDE
BORDESHALLEN

BRABANT
HERINNERT

Scan de QR-code en ontdek de Brabant Herinnert agenda voor de meest recente updates over aanstaande evenementen en activiteiten.



Bevrijdende Vleugels heeft een bijzondere collectie inclusief rupsvoertuigen, vliegtuigen, diorama's, foto's en wapentuig dat daadwerkelijk is gebruikt tijdens Operatie Market Garden.



Westkapelle's Historie

Bombardement, Bevrijding, en Dijk- en oorlogsmuseum Het Polderhuis

De kalmte van Westkapelle herbergt diepgaande herinneringen aan het intensieve bombardement op 3 oktober 1944. Die dag doorbraken geallieerde aanvallen de dijk van het vreedzame dorp, met blijvende sporen in het nu zichtbare dijkgat. Het Polderhuis, een levend museum, getuigt op indrukwekkende wijze van Westkapelle's vastberadenheid om het verleden te koesteren.

Dit museum geeft een aangrijpend beeld van het dagelijks leven tijdens de bezetting en belicht de impact van het bombardement op de gemeenschap. Het fungeert als een tijdmachine waar bezoekers de verhalen van moed en veerkracht ontdekken die Westkapelle hebben gevormd.

Uit deze duisternis ontstond op 1 november 1944 een straal van hoop, een invasie. Geallieerde troepen landden op kust van Westkapelle, symboliserend de bevrijding van eiland Walcheren en het herstel van vrijheid. De eens getroffen bunkers, nu stille monumenten, getuigen van het contrast tussen verwoesting en veerkracht.

Een wandeling of fietstocht door Westkapelle is een emotionele reis door de tijd, waar elke stap herinneringen oproept aan het verleden: de Sherman Tank op de dijk en de verscholen bunkers in het landschap. Verrijk deze ervaring door het Bunkermuseum in Zoutelande en de Bunkerverhalen Stichting in Dishoek te verkennen, die extra perspectieven bieden op de oorlogsgeschiedenis in deze regio.

De cruciale invasie op 1 november markeert een historisch keerpunt voor Westkapelle en Europa, symboliserend de bevrijding van Walcheren en het herstel van vrijheid. De herdenking is een eerbetoon aan de veerkracht van de gemeenschap en de overwinning van vrijheid op onderdrukking. Laat deze gedenkwaardige slag niet vervagen; deze historische locaties belichamen de kracht en het optimisme van Westkapelle, wijzend naar een stralende toekomst.



OORLOGSMUSEUM
GDYNIA



Tweede Verkorting 3 - 4571 RG - Axel
0114-650657 - gdynia@kpnmail.nl



Oorlogsmuseum Gdynia

Houdt de herinnering aan Poolse bevrijders levend.

In de weidse polders rond Axel ligt Oorlogsmuseum Gdynia. Het museum is gesitueerd in een oude boerenschuur die tijdens de bevrijding van Oost Zeeuws-Vlaanderen in september 1944 midden in het slagveld lag. De primaire doelstelling van het museum is om de bevrijders van de Eerste Poolse Pantserdivisie te eren en hun bijdrage aan onze vrijheid voor een breed publiek levend te houden.

Onlangs is de inrichting van het museum grondig aangepakt. Er zijn vele nieuwe vitrines geplaatst zodat de collectie nog beter getoond wordt aan het publiek. In samenwerking met de stichting 'Wings to Victory' is een groot panorama te zien dat geheel is gewijd aan de vliegeniers uit diverse landen tijdens WO2.

Het museum heeft twee verdiepingen. Op de begane grond is het museumcafé en staat een deel van de originele historische Tweede Wereldoorlog voertuigen. Onlangs is het museum in bezit gekomen van een Polsten luchtafweer met vier 2 cm kanonnen. Een wapen dat oorspronkelijk is ontwikkeld in Polen en tijdens de

oorlog is gebouwd in Canada. Aan het eind van de oorlog is het veelvuldig ingezet rond Antwerpen om Duitse V1 raketten uit de lucht te schieten.

De bovenverdieping bestaat uit drie etages waar vele duizenden verzamelde objecten uit de Tweede Wereldoorlog zijn tentoongesteld. Alle tentoongestelde items zijn het eigendom van Mario Maas, die meer dan 45 jaar geleden is begonnen met verzamelen. De bezoekers worden meegenomen langs diverse panorama's en vitrines. Op de bovenste etage bevindt zich tevens de filmzaal waar een introductievideo wordt vertoond over de opmars van de Poolse Eerste Pantserdivisie en de bevrijding van Axel.

Oorlogsmuseum Gdynia is gevestigd aan de Tweede Verkorting 3 te Axel. De openingsdagen staan op de website (www.oorlogsmuseumgdynia.nl). Voor arrangementen en groepsbezoeken graag mailen naar maasgdynia@kpnmail.nl of bellen naar 06 - 53 18 75 74 of +31 (0) 114-650657.

Volg ons ook via Facebook en Instagram: Oorlogsmuseum Gdynia.



Memorial 40-45 Kapelle

Een plaats van herinnering

Aan de rand van het mooie dorp Kapelle ligt, enigszins verscholen tussen de boomgaarden, het enige Franse Militaire Ereveld van Nederland. Het is de herinnering aan een vaak vergeten, maar belangrijk hoofdstuk uit de Tweede Wereldoorlog. In de meidagen van 1940 en in de oorlogsjaren die volgden, hebben duizenden Franse soldaten tegen Duitse troepen op Nederlandse bodem gevochten. Velen van hen sneuvelden in en rond Kapelle. Het indrukwekkende monument op het ereveld vermeldt de namen van de meer dan 600 soldaten die omgekomen zijn in de strijd tegen de Duitsers. En 229 van hen liggen begraven op het ereveld in Kapelle.

Sinds 2012 vertelt het nabijgelegen museum Memorial 40-45 Kapelle aan de hand van de collectie voorwerpen, brieven, uniformen en allerlei ander materiaal over de geschiedenis van de Franse strijdkrachten in Nederland en in het bijzonder over de strijd in Zeeland in mei 1940. Het zijn soms spannende verhalen, maar ze laten ook zien hoe groot de persoonlijke opoffering was van de soldaten. Zij leverden

zware strijd tegen de overmacht van de Duitse troepen, maar gingen desondanks de gevechten niet uit de weg. De persoonlijke verhalen van de soldaten en van de bewoners van Kapelle die hen hebben gekend, geven een indruk van hoe het in die tijd moet zijn geweest. Tijdens de rondleiding wordt het Franse Militaire Ereveld, dat sinds 1950 een officiële status heeft, bezocht en komt de bijzondere geschiedenis ervan uitgebreid aan bod. Helaas zijn de namen van een groot aantal soldaten die op het ereveld begraven liggen niet bekend. Het museum doet onderzoek om de namen en andere informatie over deze soldaten te achterhalen, zodat hun namen een gezicht kunnen krijgen (project Faces to Graves).

Zo vormen het Museum Memorial 40-45 Kapelle en het Franse Militaire Ereveld samen een plaats van herinnering. Het museum ziet het als een belangrijke taak om samen na te denken over de vraag hoe we oorlog en conflict kunnen voorkomen en hoe we door te leren van het verleden kunnen bijdragen aan een duurzame vrede voor toekomstige generaties.



Bunkerverhalen Dishoek



Het bunkercomplex in de duinen van Dishoek is één brok geschiedenis. De bunkers bij Dishoek speelden tijdens de Slag om de Schelde een cruciale rol bij de bevrijding van Nederland in november 1944 en de verdere opmars in Duitsland door de westelijke geallieerden. De batterij in Dishoek maakte deel uit van de Atlantikwall. De Atlantikwall is slechts twee keer succesvol doorbroken in Normandië en Walcheren. Na de val van Antwerpen riep Hitler Walcheren uit tot Festung. Tot de laatste druppel bloed moesten zijn troepen het eiland verdedigen.

Dus zetten de geallieerden de aanval in: vanuit het oosten rukten ze op over de Sloedam, vanuit het zuiden landden Schotten en commando-eenheden op Uncle Beach en vanuit Oostende landden commando's bij Westkapelle. Geschiedenis komt pas echt tot leven tijdens een rondleiding. Bezoek de unieke hospitaalbunker – daarvan is er slechts één over in Nederland, de manschappenbunkers en de munitiebunkers. Nieuwsgierig geworden? Boek dan een rondleiding! Op onze site vindt u data en tijden.



Airborne region

Ieder jaar staan we in de derde week van september met een groot aantal activiteiten in Arnhem, Doorwerth, Driel, Ede, Heelsom, Heveadorp, Oosterbeek, Renkum en Wolfheze stil bij de in 1944 verloren Slag om Arnhem. Maar ook in de periode daarvoor wordt er door onze partners van alles georganiseerd; van conferenties tot muziekevenementen, wandelingen tot hardloopwedstrijden en van traditionele herdenkingen tot luchtlandingen.

Herdenken, beseffen en beleven. Voor jong én oud!

In de Airborne Region zijn er het hele jaar door tal van activiteiten die het verhaal van de geschiedenis van de regio vertellen. Bezoek bijvoorbeeld een van de vele

musea waar je meer te weten komt over operatie Market Garden, de Slag om Arnhem, de evacuatie en wederopbouw. Ieder museum is uniek en heeft zijn eigen invalshoek of thema. Denk aan de impact op de burgers, het militair perspectief, ooggetuigen verhalen van evacuees, of juist de veerkracht van de inwoners van de Airborne Region.

In de omgeving van Arnhem en Ede liggen verschillende wandelroutes die je meenemen naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

Bekijk het programma en de wandelroutes op airborne-region.nl



Fotocredits: Anne Reilisma Fotografie

Vrijheidsmaaltijden

Op 5 mei schuift heel Nederland aan bij de Vrijheidsmaaltijd. We eten samen om te vieren dat we in vrijheid leven, ook bij jou in de buurt. Aan de eettafel ontmoet je nieuwe gezichten, vinden we elkaar in de verhalen die we delen en veranderen onbekenden in bekenden. Want eten verbindt: wie je ook bent, samen eten is dé manier om elkaars wereld beter te leren kennen.

In Nederland kunnen we vieren dat we in vrijheid leven. Maar vrijheid is nooit vanzelfsprekend, niet in ons land, niet in de rest van de wereld. Alleen als we elkaar echt blijven ontmoeten, en als we dat met velen doen, kan vrijheid blijven bestaan. Daarom gaan we op 5 mei in heel Nederland met elkaar aan tafel, om verhalen te delen en samen vrijheid te vieren. Je hoeft alleen maar aan te schuiven.

Schuif je aan? In aanloop naar 5 mei is op vrijheidsmaaltijden.nl zien waar er Vrijheidsmaaltijden plaatsvinden.

CALL TO ACTION

Vind jij het leuk om mensen samen te brengen? Dan is het organiseren van een Vrijheidsmaaltijd echt iets voor jou! Iedereen kan het, je kunt het zo klein of groot aanpakken als je zelf wil. Hoe meer Vrijheidsmaaltijden, hoe meer mensen elkaar ontmoeten, hoe meer verhalen gedeeld worden en onbekenden veranderen in bekenden. Help jij mee om deze traditie nog groter te maken? Als je je aanmeldt als organisator word je ondersteund met allerlei middelen om je Vrijheidsmaaltijd te organiseren. Van blikken soep tot gesprekskaartjes, placemats en posters. Ook geven we je handige tips om jouw Vrijheidsmaaltijd nog specialer te maken.

Scan voor meer informatie





Fries Verzetsmuseum

Oog in oog met Fryslân in oorlogstijd

Ontdek het Fries Verzetsmuseum en ontmoet de inwoners van Friesland in de jaren 1940-1945. Friezen en niet-Friezen vertellen hoe zij de oorlog op het platteland in Friesland beleefden. Met verhalen die raken, confronteren en aan het denken zetten. Over mensen die moeilijke keuzes moesten maken in een bijzondere tijd. In de tentoonstelling ervaart u hoe de Tweede Wereldoorlog in Friesland werd en wordt beleefd. Ooggetuigen en voorwerpen met een persoonlijk verhaal brengen de oorlog heel dichtbij.

Naast een plek vol verhalen is het museum een plek voor bezinning en herinnering. Zo herbergt het Fries Verzetsmuseum onder andere het monument voor alle 291 in het Fries verzet omgekomen slachtoffers en het monument voor de 616 vermoorde Friese Joden.

De Terrorist

Op het eerste gezicht lijken het doodgewone, zorgeloze vakantiekiekjes, maar achter de foto's die zijn gemaakt in 'De Terrorist' op Ameland gaan indrukwekkende verhalen schuil. In dit vakantiehuis ontsnappen nabestaanden van verzetsslachtoffers na de Tweede Wereldoorlog even aan hun zorgen. Hun verhalen staan centraal in een nieuwe, intieme presentatie die te zien is in het Fries Verzetsmuseum.

Vrijheid anno nu

In de laatste zaal vertellen elf Friezen met uiteenlopende achtergronden hun eigen verhaal over vrijheid. Voelen zij zich vrij om zichzelf te zijn, hun beroep uit te oefenen of een religie aan te hangen? Het resultaat is een serie intieme portretten en verhalen.



Stichting FAN



Nijmegen was zwaar getroffen door het oorlogsgeweld. Het Amerikaanse bombardement van 22 februari 1944 legde een groot deel van de binnenstad in puin. Na Operatie Market Garden werd het bevrijde Nijmegen een frontstad, met opnieuw veel verwoestingen en burgerleed. Na de oorlog kwam er grote steun voor de Nijmegenaren op gang, ook vanuit Amerika.

In juli 1947 brachten schepen 300 ton humanitaire hulp- en bouwmaterialen naar de Waalkade in Nijmegen. De goederen kwamen uit het Amerikaanse Albany, de hoofdstad van de staat New York. In Albany was een brede hulpactie voor Nijmegen opgezet. Zo waren er 'Nijmegen-corners' in winkels, draaide in de bioscopen een film over Nijmegen en hingen door heel Albany posters met de oproep 'Adopt a family in Nijmegen'. In de zending zaten conserven, kleding, medische artikelen, zeep, glas, hout, cement enzovoorts. Burgemeester Hustinx nam de goederen namens Nijmegen in ontvangst. Het Polygoonjournaal maakte een korte film 'Albany Adopts Nijmegen'. De noodhulp uit Albany gaf een grote impuls aan het moraal van de burgers en aan de wederopbouw van Nijmegen, de verbinding was tevens een voorloper van de later breed ingezette Amerikaanse Marshallhulp.

www.stichtingfan.nl | info@stichtingfan.nl

Generaal-majoor James M. Gavin, commandant van de Amerikaanse 82nd Airborne Division, had het voortouw genomen in de hulpactie. Gavin speelde een belangrijke rol bij de bevrijding van Nijmegen en hij en zijn soldaten wilden nu zoveel mogelijk doen om de gevolgen van de oorlog te verlichten. Op 25 maart 1947 werd Gavin benoemd tot ereburger van Nijmegen.

De hulpactie zorgde voor een warme vriendschap tussen Albany en Nijmegen. In 1948 stuurde koningin Wilhelmina als dank 2.000 tulpenbollen naar Albany. Als gevolg van de eerste bloei van de tulpen in 1949 werd het Tulpenfestival in Washington Park geboren. Albany en Nijmegen werden 'zustersteden', de vriendschap wordt gesymboliseerd door oranje tulpen.

De Stichting Friendship Albany NY-Nijmegen (FAN) onderhoudt de vriendschapsband tussen Albany en Nijmegen en vertelt in woord en beeld over de betrokkenheid van de 82nd Airborne Division. Tijdens de herdenkingen van 75 jaar bevrijding realiseerde de stichting een plaquette aan de Waalkade in Nijmegen. Deze werd onthuld door burgemeester Bruls, de jongste dochter van generaal James Gavin, de Amerikaanse ambassadeur, de US 82nd Airborne Division en veel scholieren. In het voorjaar bloeien oranje tulpen op de rotonde bij deze plaquette. In 2024 wordt een Vector of Memory aangebracht op de Waalkade muur.



Kröller-Müller Museum

Helene Kröller-Müller kocht vol overgave schilderijen van Van Gogh, Picasso, Mondriaan en vele andere. Doordat het echtpaar Kröller-Müller zulke liefhebbers waren van het werk van Van Gogh, bezit het Kröller-Müller Museum tegenwoordig de op één na grootste collectie werken van Van Gogh ter wereld. Helene was een eigenzinnige vrouw met één levensdoel: het bouwen van een museum voor haar unieke collectie en dit te schenken aan het Nederlandse volk.

Rijksmuseum Kröller-Müller tijdens de oorlogsjaren: 1940 - 1945

Na het overlijden van Helene Kröller-Müller (1939) wordt Sam van Deventer de nieuwe directeur van Rijksmuseum Kröller-Müller. Samen met conservator Willy Auping Jr. deelt hij de verantwoordelijke taak om het museum en de collectie tijdens de oorlogsjaren te beschermen.

In opdracht van Helene is al in 1939 begonnen met de bouw van een schuilkelder in een zandduin op de Veluwe, maar als de oorlog uitbreekt zijn de werkzaamheden nog niet klaar. Op 22 juli 1940 wordt de hele collectie daarin ondergebracht. De kunstwerken worden op volgorde van kostbaarheid verpakt en in kleine groepen verplaatst naar de schuilkelder. Binnen een week zijn alle werken in veiligheid, met

als gevolg dat het museum zijn deuren sluit.

In het laatste jaar van de oorlog doet het museum dienst als noodhospitaal van het Rode Kruis. De patiënten worden ondergebracht in de kabinetten van de Van de Velde vleugel.

Jachthuis Sint Hubertus is het onderkomen van de verpleegsters en het dienstgebouw is in gebruik als kraamafdeling en magazijn.

Op 15 april 1945 wordt het museum bevrijd door de Canadezen, die ook helpen om het museum weer in te richten. De luitenant-kolonel zegt hierover 'It is interesting to think that it was Canadian troops [...] who carried this collection out of the caves and painstakingly transported it to the museum where it could once more be hung for people the world over to see.' Het museum wordt op 6 oktober 1945 officieel heropend.

Bezoek de tijdlijn

Bezoek het museum van dinsdag tot en met zondag, tijdens schoolvakanties en feestdagen is het museum ook op maandag geopend. Bekijk alle extra openstellingen op de website.



Scan en ontdek de gehele geschiedenis van het Kröller-Müller Museum



WO2 Informatiecentrum Rivierengebied

Het Flipje en Streekmuseum in Tiel beschikt over een WO2 Informatiecentrum Rivierengebied op de begane grond.

Het is een educatief en toeristisch informatiepunt waar de geschiedenis wordt verteld over Tiel en het Rivierengebied in de Tweede Wereldoorlog.

De oorlogsgeschiedenis van Tiel is bijzonder, want er is geen stad te vinden in West-Europa die maar liefst 7 maanden in de frontlinie heeft gelegen. De gevolgen van de Slag om Arnhem (september 1944) hebben grote impact gehad op Tiel en regio.

In het Informatiecentrum vertellen verschillende personages hun verhaal, terwijl een korte film een beeld geeft van de zogenaamde "Waalcrossings" waarbij leden van het verzet verschillende mensen geholpen hebben om over de rivier de Waal naar bevrijd gebied te komen.

Een overzichtskaart toont alle WO2 musea en plekken van herinnering in het Gelderse Rivierengebied. Toegang tot het Informatiecentrum is gratis.



Legerjeep in de Peel

Gedurende onze legerjeep tochten ontdekt u, aan de hand van het dagboek van kappersdochter 'Truus Trines' met spannende verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, de meest bijzondere plekjes van de Peel.

Het verhaal speelt zich af in de periode van september 1944 tot mei 1945. Truus Trines verschool zich in de kelder raaklinks langs de kerktoren, toen deze plotsklaps tot ontploffing werd gebracht en volledig instortte...

Voor vertrek wordt er deskundig uitleg gegeven over het rijden in een legerjeep en leert u kort iets over de geschiedenis en techniek van deze terreinwagen. Met een routeboek in de hand verkent u vervolgens op eigen gelegenheid in een legerjeep de indrukwekkende peelomgeving. Op diverse locaties onderweg slaat u het dagboek van 'Truus Trines' er op na om zo steeds meer te weten te komen over Meijel in de oorlogstijd en van deze vrouw in het bijzonder: 'Wie is Truus Trines eigenlijk'; Hoe zag één van de donkerste dagen uit de dorpsgeschiedenis van Meijel eruit?; Hoe ging het er aan toe in de korte periode dat Meijel door de Duitsers werd bezet; en wat was het strategische belang van De Peel in oorlogstijd? En nog veel meer... Zo eindigt een spannende dag met een aangrijpend verhaal,

veelzeggende locaties en mooie natuurgebieden in een complete bevrijding en "feel good moment".

Legerjeep in de Peel: Een unieke activiteit, voor iedereen toegankelijk, leerzaam, actief en gezellig met elkaar. Romantisch met z'n tweeën; gezellig met het gezin of met collega's, vrienden of familie.

De legerjeep tochten bieden plaats van 1 tot 36 personen. Tot 72 personen bieden we de mogelijkheid om deze tocht te combineren met andere arrangementen, waardoor er een dagvullend programma ontstaat.



De Kluis Maastricht

Deze betonnen bunker, diep gelegen in de Sint Pietersberg, werd aan het begin van de Tweede Wereldoorlog gebouwd en ingericht om de belangrijkste kunstschaten van Nederland veilig te stellen tegen luchtaanvallen (1942 tot 1945). De diepst gelegen bomvrije ruimte was in de Sint Pietersberg, die via Grotten Noord te bereiken was. Zo'n 780 kunstschaten waaronder de Nachtwacht van Rembrandt, de Stier van Potter en het Straatje van Vermeer werden hierheen gebracht. Op 24 maart kwamen de eerste kunstwerken aan, ze hebben er opgeslagen gelegen tot het eind van de oorlog. Hoe men deze vochtige omgeving zulke kostbare kunst konden bewaren ontdek je tijdens een rondleiding.

Bezoek ook de Kazematten waar tijdens de Tweede Wereldoorlog Maastrichtenaren dicht op elkaar schuilden in de smalle gangen voor bombardementen. Ook in de Grotten Zonneberg schuilden de Maastrichtenaren en doken ze onder voor het oorlogsgeweld, zo'n 30 meter onder grond.

Rondleidingen via www.exploremaastricht.nl



Het Britse Ereveld Brunssum

Op deze begraafplaats hebben 328 soldaten van het Britse leger hun laatste rustplaats gevonden. Van één gesneuvelde is de identiteit onbekend. Het graf van deze onbekende soldaat is geadopteerd door de gemeente Brunssum. De eersten die op het kerkhof werden begraven, waren in november 1944 overgebracht van een veldhospitaal in Merkelbeek. Manschappen van de Britse 43e infanteriedivisie (ook bekend als de Wessex divisie) waren op dat moment verwickeld in hevige gevechten rond het gebied tussen de Roer en de Maas ten noorden van Sittard.

Later werden ook andere gesneuvelden naar de Brunssumse begraafplaats gebracht. Een groot deel van hen was kort tevoren gevallen tijdens de strijd om

Geilenkirchen, vlak over de Duitse grens. Daarnaast liggen er ongeveer vijftig militairen die in november 1944 en januari 1945 om het leven kwamen bij het ruimen van mijnen langs de Duitse grens.

Het is het eerste Britse kerkhof ter wereld dat in 2011 van de Commonwealth War Graves Commission toestemming kreeg voor de adoptie van de graven. War Cemetery Brunssum is opgenomen in de Liberation Route Europe, www.liberationroute.com/NL

Openingstijden: 24 uur geopend



Oorlogstijd in Heilig Landstichting

Op het uitgestrekte terrein van het devotiepark Heilig Landstichting, het huidige Museumpark Orientalis, is ten tijde van Operation Market Garden veel gebeurd. In de dagen vóór de landing op 17 september 1944 bombardeerden de Amerikanen al de omgeving, en ook daarna bleef er tussen de strijdende partijen nog veel over en weer geschoten worden. Tijdens de gevechten moesten burgers vanwege het gevaar geëvacueerd worden.

In het devotiepark was de Geboortegrot een uitgelezen plek om bij beschietingen en gevechten te schuilen of onder te duiken. In het pelgrimsgebouw naast de Cenakelkerk stond het klooster van de Duitse Zusters. Deze nonnen hadden de Duitse nationaliteit, maar stelden zich neutraal op. Ook hier verbleven veel onderduikers.

Aan het eind van WOII werden grote gebouwen en stukken land gevorderd. In de Karavanserai op het museumterrein van de Heilig Landstichting sloegende bevrijders tijdens de winter van 1944/45 hun kamp op. Canadese soldaten hebben in het museumpark op het Plein van Pilatus een speciale mis op voor hun gevallen kameraden opgedragen. Voordat de soldaten hoorden dat het hier een Bijbels museum betrof, verbaasden ze zich over de merkwaardige gebouwen die ze hier aantroffen. Op de aanpalende begraafplaats zijn nog graven van oorlogsslachtoffers te bezoeken.



Airborne Wandeltocht



Airborne Wandeltocht

In 1944 vond de Slag om Arnhem plaats, daardoor wordt ieder jaar op de eerste zaterdag van september de Airborne Wandeltocht georganiseerd.

Het is een herdenkingswandeltocht om diegenen te eren, die in de septemberdagen van 1944 in de omgeving van gemeente Renkum hebben gestreden voor de bevrijding van ons land. Door deze wandeling wordt het voor veteranen en hun nabestaanden financieel mogelijk gemaakt om deze herdenking bij te wonen.

Aan die eerste Airborne Wandeltocht in 1947 namen zo'n 2.000 wandelaars deel en daarmee werd de tocht al vanaf het begin een succes. In de loop der jaren is de wandeltocht uitgegroeid tot werelds grootste eendaagse herdenkingswandeltocht.

De tocht is uniek in al haar facetten. Herdenken, beseffen en beleven gaan op deze dag hand in hand met sportief bewegen en het vieren van de vrijheid met veel gezelligheid. Het is een dag voor jong en oud, individuen en groepen.

Je kunt kiezen om 10, 15, 25 of 40 kilometer te wandelen door de prachtige omgeving van Oosterbeek, waarbij je wandelt over de historische grond van Market Garden, door eeuwenoude bossen, over weiden met mooie vergezichten en tot slot loop je de muzikale intocht door de feestelijk versierde straten van het dorp.





Maczek Memorial Breda

Bij het Maczek Memorial Breda vertellen we u graag meer over de bevrijding van Breda in 1944 en de strijd die de Polen hiervoor hebben gevoerd. Maak kennis met verschillende mannen uit de 1ste Poolse Pantserdivisie en Generaal Maczek. Daarnaast bieden we een actueel programma aan waarin vrijheid, vrede en democratie centraal staan.

Wat gaat u zien in het Maczek Memorial Breda?

Het Maczek Memorial Breda vertelt het verhaal van de inzet van de Poolse strijders in de Tweede Wereldoorlog voor het bevrijden van grote delen van ons land. U kunt hier de persoonlijke verhalen van jonge Poolse mannen horen over hun reis door Europa om zich aan te sluiten bij de Geallieerden en hun daden tijdens de bevrijding van onder andere Breda. Speciale aandacht gaat uit naar generaal Stanislaw Maczek (1892-1994), commandant van de 1e Poolse Pantserdivisie, die Breda heeft bevrijd met zo weinig mogelijk burgerslachtoffers.

De Poolse inzet ten tijde van de Tweede Wereldoorlog wordt verteld in een tentoonstelling en een auditorium op een eigentijdse manier. Zo worden op een enorme interactieve muur persoonlijke verhalen geprojecteerd van enkele Poolse

bevrijders en de strijd die ze moesten leveren. Daarnaast vindt u een diverse verzameling van militaire voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. Een van de topstukken van de collectie is het originele tenue van Generaal Mazcek.

En het verhaal is niet compleet zonder het Poolse Militaire Ereveld naast het Memorial, de grootste Poolse begraafplaats van Nederland. Hier liggen ruim 160 Poolse gesneuvelden, waaronder ook generaal Maczek zelf. Hij overleed in 1994 op 102-jarige leeftijd, en wilde het liefste bij zijn manschappen in Breda worden begraven.

De openingstijden zijn:

Woensdag: 13.00 - 17.00 uur

Zaterdag & Zondag: 11.00 - 17.00 uur

Maczek Memorial Breda | Ettensebaan 17 A | 4812 XA | Breda
 076 - 303 62 70 | www.maczekmemorialbreda.nl | info@maczekmemorialbreda.nl



NM Kamp Amersfoort

De plek waar tijdens de Tweede Wereldoorlog het Kamp Amersfoort stond, is tegenwoordig een nationaal monument. De binnenplaats, waar de gevangenen dagelijks op appèl kwamen, is nu een plek voor bezinning. Het is een gedenkplaats geworden ter ere van de ca. 47.000 gevangenen die er vast hebben gezeten onder een mensonterend regime van honger, mishandeling, dwangarbeid en angst voor executies en transporten naar andere kampen in het Derde Rijk.

Het bekroonde ontwerp van het ondergrondse museum maakt het mogelijk letterlijk af te dalen in het duistere verleden van het kamp. Historische feiten worden gepresenteerd door middel van innovatieve storytelling terwijl de bezoeker aan het

Loes van Overeemlaan 19 | 3832 RZ Leusden | 033 - 461 31 29
www.kampamersfoort.nl



Openingstijden

Dinsdag - Zondag:
11:00 - 17:00 uur

denken wordt gezet over de dunne scheidslijn tussen slachtoffer- en daderschap. Het ontbreken van daglicht in het museum benadrukt daarbij de oncomfortabele en beklemmende werkelijkheid van de vele gruwelijkheden die in het kamp hebben plaatsgevonden. Het museumbezoek kan (op aanvraag) met een unieke interactieve VR-beleving eindigen die tegenwoordige ethische dilemma's voorlegt en de bezoeker vanuit het verleden weer naar het heden terugbrengt.

De bossen rondom het kamp zijn vrij toegankelijk en nodigen uit tot een contemplatieve wandeling waarbij verschillende monumenten en voormalige executieplaatsen te zien zijn.



VERZETS RESISTANCE MUSEUM



Verzetsmuseum Amsterdam

Verzetsmuseum Amsterdam houdt de herinnering levend aan een periode van dictatuur, oorlog, vervolging en verzet in Nederland en de voormalige koloniën tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het museum belicht deze geschiedenis in 100 persoonlijke verhalen. Ze dagen je uit om na te denken over wat te doen in deze extreme en veeleisende omstandigheden en bieden inzicht in de waarde van tolerantie, vrijheid en democratie.

Het Verzetsmuseum bezoek je niet, je beleeft het. Wanneer je de geheel vernieuwde vaste tentoonstelling verkent, reis je door de zes fases van de bezettingstijd. Naarmate elke fase vordert, wordt het decor steeds grimmiger.

Interactieve onderdelen, authentieke voorwerpen, filmprojecties, voelobjecten en de gratis audiotour versterken de persoonlijke en aangrijpende verhalen van echte mensen uit de oorlog; verhalen over het uitzonderlijke en over het alledaagse.

In Verzetsmuseum Junior maken jonge bezoekers kennis met vier kinderen die leefden in de Tweede Wereldoorlog. Eva is Joods, Jan heeft ouders in het verzet, Nelly zit in de jeugdclub van de Nederlandse nazipartij en Henk komt uit een alledaags gezin. Kinderen ontdekken hun indrukwekkende belevenissen door een interactieve speurtocht langs hun nagebouwde huizen.

Iedereen is welkom in het Verzetsmuseum. Het is zo veel mogelijk zelfstandig toegankelijk gemaakt voor blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen met een functiebeperking. Alle teksten zijn geschreven in begrijpelijke taal.



Museum Vliegbasis Deelen

We kennen allemaal de grote gevechten in Europa, van D-Day en Market Garden tot en met het Ardennenoffensief, maar er is één groot gevecht waar relatief weinig aandacht voor is.

De luchtoorlog!

Onderweg naar Duitsland zijn duizenden geallieerde vliegtuigen beschoten, vele daarvan zijn in Nederland neergestort. In dit museum kun je diverse uit de grond gehaalde vliegtuigrestanten zien, zowel Duits als geallieerd.

Vliegbasis Deelen

Vlakbij Arnhem hebben de Duitsers in 1940 Fliegerhorst Deelen aangelegd, dat tot operatie Market Garden actief is gebleven. Vanaf deze vliegbasis, vertrokken veel (nacht) jagers op zoek naar formaties bommenwerpers. Dankzij de bijzonder geavanceerde radar- en luchtbegeleiding vanuit Bunker Diogenes hebben zij duizenden vliegtuigen beschoten en neergehaald.

Operatie Market Garden

In de regio Arnhem tijdens operatie Market Garden, gebeurde er ook in de lucht van alles.

Museum Vliegbasis Deelen, heeft een heel bijzonder item in de collectie, een groot stuk romp van de Short Stirling (LK545). Deze is in brand geschoten tijdens een bevoorradingsvlucht op 21 september 1944 en vlakbij Nijmegen gecrasht.

Technische ontwikkelingen

Tijdens de tweede wereldoorlog gingen de ontwikkelingen in de luchtvaart razendsnel, denk aan de eerste kruisraket (V-1), de ontwikkeling van de nachtjacht met de inzet van radar tot en met de eerste operationele straaljager (Me-262). Al deze bijzondere stukken en hun verhalen, kun je zien in dit unieke museum!

Museum Vliegbasis Deelen, een museum vol verhalen.



Bridge to liberation

Jaarlijks staan we met meer dan 20.000 mensen Internationaal stil bij al die impact van oorlog en de waarde van vrijheid. We gedenken Operation Market Garden. Bridge to Liberation deelt daarom waargebeurde, indrukwekkende en vaak ontroerende verhalen om de impact van oorlog en de waarde van vrijheid invoelbaar te maken. Het is een vrij toegankelijke beleving met muziek, visuele effecten, drama, film en dans.

We doen dit aan de voet van de historische John Frostbrug in Arnhem met duizenden in respect naast elkaar. Daar waar de Slag om Arnhem werd verloren.



Laten we bruggen blijven bouwen, vooral daar waar de bruggen zijn weggeslagen. Samen met Limburg en Noord Brabant vertellen we in 2024 het internationale perspectief van de start van de bevrijding van Nederland. Om 80 jaar vrijheid te markeren.

Meer informatie over het programma kijk op bridgetoliberation.nl



FLETCHER HOTELS



 Liberation
Route
Europe

Mail voor meer informatie naar groups@fletcher.nl
For more information mail to groups@fletcher.nl



Bridge to liberation

Bridge to Liberation shares true, impressive and moving stories to make the impact of war and the value of freedom tangible. We do this with thousands in respect next to each other at the foot of the historic John Frost Bridge in Arnhem, the main target of Operation Market Garden. Bridge to Liberation is a 360 degrees freely accessible experience with music, visual effects, drama, film and dance.

This has contributed to a broad perception of the value of our freedom and has resulted in a growing need on the part of the public to annually reflect on the impact of war, the value of freedom and the friendship that has grown. Let us

keep building bridges, especially where the bridges have been washed away. Together with the provinces of Limburg, North Brabant, we will tell the international perspective of the start of the liberation of the Netherlands in 2024. To mark 80 years of freedom.

For more information about the program, visit bridgetoliberation.nl



Museum Airbase Deelen

We all know the famous battles in Europe, from D-Day and Market Garden till the Battle for the Bulge, but there is one battle that goes mostly unnoticed.

The battle for the skies!

On their way towards Germany thousands of allied planes have been attacked, many fell out of the sky above the Netherlands. In this museum you can see remnants of both German as Allied planes.

Airbase Deelen

In 1940 near Arnhem the Germans build Fliegerhorst Deelen, which kept operating till operation Market Garden began. From this airbase many (night) fighters took off, searching for formations of Allied bombers. Thanks to the highly advanced radar and air guidance from the bunker Diogenes they engaged and shot down thousands of allied aircraft.

Operation Market Garden:

Near Arnhem, a lot was going on, not just on the ground, but in the sky as well. Museum Airbase Deelen, has a unique item in its collection, a large section of fuselage from the Short Stirling (LK545). It was shot down while dropping supplies on 21st of September 1944 and crash landed near Nijmegen.

Technical developments

During WW2 the developments in aviation came at a vigorous pace, think about the first cruise missile (V-1), the development of the night fighter squadrons combined with radar deployment until the first operational jetfighter (Me-262). All these remarkable pieces and their stories are to be found in this unique museum!

Museum Airbase Deelen, a museum full of stories

Opening hours:

Closed in the Winter till March 2024
Saturday & Sunday 11.00 - 17.00

Summer holiday extra openings on
Wednesdays 11.00 - 17.00

Delenseweg 20 | 6877 AE | Deelen (near Arnhem) | Netherlands | +31 (0)6 - 20 90 16 49
www.museumdeelen.nl | info@museumdeelen.nl | facebook: [museumvlbdeelen](https://www.facebook.com/museumvlbdeelen)



VERZETS RESISTANCE MUSEUM



The Dutch Resistance Museum

The Dutch Resistance Museum, in the heart of Amsterdam, preserves the memory of a historical period marked by dictatorship, war, persecution, and resistance in the Netherlands and its former colonies during World War II. This museum sheds light on this complex history through the lens of 100 personal narratives. These narratives not only challenge visitors to contemplate actions in extreme and demanding circumstances but also offer insights into the enduring values of tolerance, freedom, and democracy.

A visit to the Resistance Museum isn't merely a tour; it's an immersive experience. Exploring the fully revamped permanent exhibition takes you through the six phases of wartime occupation. With each advancing phase, the atmosphere

becomes progressively more somber. The incorporation of interactive components, authentic artifacts, film projections, tactile objects, and a complimentary audio tour amplifies the personal and poignant stories of individuals who lived through the war—stories that encompass both the extraordinary and the ordinary.

In the Junior section of the museum, young visitors are introduced to the lives of four children during World War II. Eva, of Jewish descent, Jan with parents in the resistance, Nelly involved in the youth club of the Dutch Nazi party, and Henk from an ordinary family. Children discover their impressive experiences through an interactive quest along their recreated houses.

The Dutch Resistance Museum warmly welcomes all. Efforts have been made to ensure maximum independent accessibility for individuals with visual impairments, hearing impairments, disabilities, and low literacy.

Plantage Kerklaan 61 | 1018 CX | Amsterdam | 020 - 620 25 35
www.kampamersfoort.nl | info@verzetsmuseum.org



NM Kamp Amersfoort

Opening hours

Tuesday - Sunday:
11.00 - 17.00

The historic site of the former concentration camp of Amersfoort is now a modern place of remembrance. The courtyard, where daily roll calls used to be conducted, has been transformed into a serene place for private or shared contemplation. It is a dignified memorial site dedicated to the 47,000 prisoners who were subjected to an inhumane regime of starvation, abuse, forced labor and fear of execution or transport into other concentration camps in the Third Reich.

The award-winning design of the underground museum on the same grounds invites to an immersive journey through the sinister past of the camp. Innovative storytelling confronts the visitor with historic facts and the diffused line between

victims and perpetrators. The lack of daylight in the museum effectively stresses the uncomfortable and oppressive reality of the many atrocities committed. The journey can end (on request) with a unique VR experience that brings the visitor from the past back to the present and confronts them with ethical issues and contemporary dilemmas.

The woods surrounding the camp are always accessible for exploring and inspire to a reflective walk in nature to end your visit. Several places of interest can be found there, among them execution sites and several monuments.

Loes van Overeemlaan 19 | 3832 RZ Leusden | 033 - 461 31 29
www.kampamersfoort.nl



Maczek Memorial Breda

At the Maczek Memorial Breda we would like to tell you more about the liberation of Breda in 1944 and the struggle that the Poles waged for it. Meet several men from the 1st Polish Armoured Division and General Maczek. In addition, we offer an up-to-date programme in which freedom, peace and democracy are central.

What will you see at the Maczek Memorial Breda?

The Maczek Memorial Breda tells the story of the efforts of the Polish fighters in the Second World War to liberate large parts of our country. Here you can hear the personal stories of young Polish men about their journey through Europe to join the Allies and their actions during the liberation of Breda, among other places. Special attention is paid to General Stanislaw Maczek (1892-1994), commander of the 1st Polish Armoured Division, which liberated Breda with as few civilian casualties as possible.

The Polish commitment at the time of the Second World War is told in an exhibition and an auditorium in a contemporary way. For example, personal stories of some Polish liberators and the battle they had to fight are projected on a huge interactive wall. In addition, you will find a diverse collection of military objects

from the Second World War. One of the highlights of the collection is General Mazcek's original uniform.

And the story is not complete without the Polish Military Field of Honour next to the Memorial, the largest Polish cemetery in the Netherlands. More than 160 Polish casualties are buried here, including General Maczek himself. He died in 1994 at the age of 102, and preferred to be buried with his men in Breda.

The opening hours are:

Wednesday: 13.00 - 17.00

Saturday & Sunday: 11.00- 17.00



Airborne March

In 1944, the Battle of Arnhem took place, to commemorate this every year on the first Saturday of September the Airborne March is organized. It is a commemorative march to honour those who fought for the liberation of our country in the September days of 1944 in the Renkum area. Through this march we make it financially possible for veterans and their families to attend this commemoration.

Some 2,000 walkers took part in that first Airborne March in 1947, making the march a success right from the start. Over the years, the march has grown to become the world's largest one-day memorial march.

The march is unique in all its facets. Remembering, realizing and experiencing go hand in hand on this day with exercising and celebrating freedom with lots of fun. It is a day for young and old, individuals and groups.

You can choose to walk 10, 15, 25 or 40 kilometres through the beautiful surroundings of Oosterbeek, in which you walk over the historical ground of Market Garden, through ancient forests, over meadows with beautiful views and finally you can walk the musical entry through the festively decorated streets of the village.





Wartime in Heilig Landstichting

A lot happened on the extensive grounds of the Heilig Landstichting devotional park, now Museumpark Orientalis, during Operation Market Garden. In the days before the landing on 17 September 1944, the Americans bombed the area, and after that there was still a lot of firing back and forth between the Allies and the Germans. During the fighting, civilians had to be evacuated because of the danger.

In the devotional park, the Geboortekerk (Nativity Cave) was an excellent place to take shelter during fighting or go into hiding. In the pilgrim building next to the Cenakelkerk (Cenacel Church) stood the convent of the German nuns. They had German nationality, but were neutral. Many people in hiding stayed here as well.

At the end of WWII, large buildings and plots of land were requisitioned. During the winter of 1944/45, liberators set up camp in the Karavanserai on the museum grounds. Canadian soldiers celebrated a special mass for their fallen comrades in the museum park in Plein van Pilatus (Pilate's Square). Before the soldiers learned that this was a Biblical museum, they were amazed at the remarkable buildings they found here. In the adjacent cemetery you can still visit the graves of war victims.



The Brunssum British Field of Honour

In his cemetery 328 soldiers of the British Army found their last resting place. The identity of one of the fallen is unknown. The grave of this unknown soldier has been adopted by the municipality of Brunssum. The first to be buried in the cemetery had been transferred from a field hospital in Merkelbeek in November 1944. Men of the British 43rd Infantry Division (also known as the Wessex Division) were at that time engaged in fierce fighting around the area between the Roer and the Maas north of Sittard.

Later, other casualties were also brought to the Brunssum cemetery. Many of them had fallen shortly before, during the battle for Geilenkirchen, just across the

German border. About fifty soldiers who were killed in November 1944 and in January 1945 whilst clearing mines along the German border, are also buried here. It is the first British War Cemetery to receive the permission of Commonwealth War Graves Commission to have grave adoption in 2011. War Cemetery Brunssum is part of the Liberation Route Europe, www.liberationroute.com/NL

Opening hours: open 24 hours

Heufstraat t.o. huisnummer 14 | 6441 TX | Brunssum
+31 (0)6 - 15 05 88 20 | www.warcemetery.nl | info@warcemetery.nl



The Vault Maastricht

This concrete bunker, located deep in the Sint Pietersberg, was built at the beginning of the Second World War and equipped to protect the most important art treasures of the Netherlands against air attacks (1942 to 1945). The deepest bomb-free area was in the Sint Pietersberg, which could be reached via Grotten Noord. About 780 art treasures, including Rembrandt's Night Watch, Potter's Bull and Vermeer's Street, were brought here. The first works of art arrived on March 24 and were stored there until the end of the war. You will discover during a guided tour how people were able to preserve such valuable art in this humid environment.

Also visit the Casemates where, during the Second World War, Maastricht residents took shelter close together in the narrow corridors from bombing raids. The people of Maastricht also took shelter in the Zonneberg Caves and went into hiding from the violence of war, about 30 meters underground.

Guided tours via www.exploremaastricht.nl



Army jeep tour in the Peel

During our army jeep tours you will discover the most special places in the Peel, based on the diary of hairdresser's daughter 'Truus Trines' with exciting stories from the Second World War.

The story takes place in the period from September 1944 to May 1945. Truus Trines hid in the cellar on the left of the church tower, when it was suddenly detonated and completely collapsed...

Before departure, an expert explanation will be given about driving an army jeep and you will learn briefly about the history and technology of this all-terrain vehicle. With a route book in hand, you can then explore the impressive peel area on your own in an army jeep. At various locations along the way you can read the diary of 'Truus Trines' to learn more about Meijel during the war and about this woman in particular: 'Who is Truus Trines actually?'; 'What did one of the darkest days in the village history of Meijel look like?'; 'What happened during the short period that Meijel was occupied by the Germans; and what was the strategic importance of the Peel in wartime? And much more... This is how an exciting day

with a moving story, meaningful locations and beautiful nature reserves ends in a complete liberation and "feel good moment".

Army jeep in the Peel: A unique activity, accessible to everyone, educational, active and fun together. Romantic for two; fun with the family or with colleagues, friends or relatives.

The army jeep tours can accommodate from 1 to 36 people. We offer up to 72 people the option to combine this tour with other packages, creating a full-day program.



**WW2 Information Centre
Gelderland River area**

The Flipje and Streekmuseum houses a WW2 Information Centre on the ground floor.

This is an educational and tourist information point where the history is told about the city of Tiel and the River area in the Second World War.

Tiel's war history is special, because there is no city in Western Europe that spent no less than 7 months on the front line. The consequences of the Battle of Arnhem (September 1944) had a major impact on Tiel and the region.

In the museum, various characters tell their stories, while a short film provides an impression of the so-called "Waal crossings" in which members of the resistance transferred several people across the Waal River to liberated areas.

An overview map shows all WW2 museums and places of remembrance in the Gelderland River area. Admission to the Information Centre is free.



Kröller-Müller Museum

Commissioned by Helene, the construction of a bomb shelter in a sand dune on the Veluwe begins in 1939, but it is not yet finished when the war breaks out. On 22 July 1940, the entire collection is moved there. The works of art are packed in order of value and transferred to the shelter in small groups. Within a week all the works are safe and sound, the result being that the museum closes its doors. In the final year of the war, the museum serves as an emergency hospital for the Red Cross. In the early morning of 24 September, Auping receives an unexpected visit from E. van der Voort Maarschalk, a representative of the Red Cross. The German army had won the battle for Arnhem and all the residents were forced to leave the city within two days. Van der Voort Maarschalk asks Auping's permission to install an emergency hospital in the museum for the patients of the civilian hospitals in Arnhem. The museum provides accommodation for 310 adults and 40 children. The patients are housed in the rooms of the Van de Velde wing. And the service building is used as a maternity ward and a storeroom. On 15 April 1945 the museum was liberated by the Canadians. Acting director Willy Auping wants to open the museum to the public again as soon as possible. But after being used as an emergency hospital for a year, material and manpower are needed to restore the museum. On 17 September Auping asks Lieutenant

Colonel Levenston, for help; a request that is answered almost immediately. Levenston: 'I simply asked the men – and they went right to work as a voluntary effort. It is interesting to think that it was Canadian troops [...] who carried this collection out of the caves and painstakingly transported it to the museum where it could once more be hung for people the world over to see.' The museum is officially reopened on 6 October 1945.



Scan and take a look at the timeline



Stichting FAN



Nijmegen was hit hard by the violence of war: the American bombardment of 22 February 1944 left much of the inner city in ruins, and after Operation Market Garden the liberated Nijmegen became a city in the frontline, again causing much destruction and civilian suffering. After the war, there was great support for the people of Nijmegen, including from the USA.

In July 1947, barges brought 300 tons of humanitarian aid and building materials to the Waalkade in Nijmegen. The shipment came from Albany, the capital of New York State, USA. In Albany, a broad relief campaign had been set up for Nijmegen: with 'Nijmegen-corners' in stores, a film about Nijmegen was shown in cinemas, and posters with the appeal 'Adopt a family in Nijmegen' were hung throughout Albany. The shipment contained canned goods, clothing, medical supplies, soap, window glass, lumber, cement et cetera. Mayor Hustinx of Nijmegen took receipt of the goods, and the Dutch Polygoon Journal made a short film 'Albany adopts Nymegen'. The relief aid from Albany gave a strong boost to the moral of the citizens and to the reconstruction of Nijmegen. The connection was a prelude to the later American Marshall Plan.

Major General James M. Gavin, commander of the American 82nd Airborne Division, had taken the lead in the relief campaign. Gavin had played an important role in the liberation of Nijmegen and he and his soldiers wanted to do as much as possible to alleviate the consequences of the war. On 25 March 1947, Gavin was appointed honorary citizen of Nijmegen.

The relief operation created a warm friendship between Albany and Nijmegen. In 1948 Queen Wilhelmina sent 2,000 tulip bulbs to Albany as a thank you. As a result of the first bloom of the tulips in 1949, the Tulip Festival in Washington Park was born. Albany and Nijmegen became 'sister-cities', a friendship that is symbolized by orange tulips.

Today, the Friendship Albany NY-Nijmegen Foundation (FAN) maintains the friendship between Albany and Nijmegen and commemorates the involvement of the 82nd Airborne Division. During the events of 75 years of liberation, the foundation created an information panel at the Waalkade in Nijmegen. This plaque was unveiled by Mayor Bruls, in the presence of General Gavin's youngest daughter, the US ambassador to the Netherlands, the US 82nd Airborne Division and many young students. Since then, orange tulips have bloomed on the roundabout near the plaque every spring. A vector of Memory will be placed at this location in 2024.



Fries Verzetsmuseum

Face to face with Friesland in wartime

Explore the Fries Verzetsmuseum (Frisian Resistance Museum) and meet the inhabitants of Friesland in the years 1940-1945. Frisians and non-Frisians tell how they experienced the war in the countryside of Friesland. With stories that touch, confront and make you think. About people who had to make difficult choices in a special time. In the exhibition you will experience how the Second World War was and is experienced in Friesland. Eyewitnesses and objects with a personal story bring the war very close.

In addition to being a place full of stories, the museum is a place for reflection and remembrance. For example, the Fries Verzetsmuseum houses the monument to all 291 victims killed in the Frisian resistance and the monument to the 616 Frisian Jews murdered.

The Terrorist

At first glance they seem like ordinary, carefree vacation snapshots, but behind the photos taken in 'De Terrorist' on Ameland lie impressive stories. In this vacation home, relatives of resistance victims escape their worries for a while after World War II. Their stories are the focus of a new, intimate presentation on display at the Fries Verzetsmuseum.

Freedom today

In the final room, eleven Frisians with diverse backgrounds tell their own stories about freedom. Do they feel free to be themselves, practice their profession or adhere to a religion? The result is a series of intimate portraits and stories.



Fotocredits: Anne Fleisling Fotografie



Freedom Meals

On May 5 the Netherlands comes together to share Freedom Meals. We dine together to celebrate that we live in freedom. At the dinner table you will meet new faces and find communalities through the stories you share. Turning strangers into acquaintances. Sharing food connects people. Whomever you are, sharing a meal is the perfect way to discover another's world.

In the Netherlands we celebrate that we can live in freedom. But freedom can never be taken for granted. Not in this country, nor anywhere else. Only when we

see eye to eye with each other, freedom can persist. For that reason we come together at the dinner table to celebrate freedom together. All it takes is to join the table.

In the weeks prior to May 5 2024 you can check out the overview of all Freedom Meals to see what meals are taking place near your accommodation.





Airborne region

In the third week of September we commemorate the lost Battle of Arnhem in 1944 with a large number of activities in Arnhem, Doorwerth, Driel, Ede, Heelsum, Heveadorp, Oosterbeek, Renkum and Wolfheze. Our partners also organize all sorts of things; from conferences to music events, walks to running races and from traditional commemorations to airborne landings.

Remember, realize and experience. For young and old!

In the Airborne Region there are numerous activities throughout the year that tell the story of the region's history. For example, visit one of the many museums

where you can learn more about Operation Market Garden, the Battle of Arnhem, the evacuation and reconstruction of the area. Every museum is unique and has its own perspective or theme. Consider the impact on citizens, the military perspective, eyewitness stories from evacuees, or the resilience of the residents of the Airborne Region.

There are several walking routes in the area around Arnhem and Ede that take you back to the history of the Second World War.

View the program and walking routes at airborne-region.nl



Bunker stories Dishoek



The bunker complex in the dunes of Dishoek is a piece of history. During the Battle of the Scheldt, the bunkers at Dishoek played a crucial role in the liberation of the Netherlands in November 1944 and the further advance in Germany by the Western Allies. The battery in Dishoek was part of the Atlantic Wall. The Atlantic Wall has only been successfully breached twice in Normandy and Walcheren. After the fall of Antwerp, Hitler proclaimed Walcheren a Festung (stronghold).

Until the last drop of blood, his troops had to defend the island. So the Allies attacked: from the East they advanced across the Sloedam, from the South Scots

and commando units landed on Uncle Beach and from Ostend commandos landed at Westkapelle.

History really comes to life on a guided tour. Visit the unique hospital bunker – of which there is only one left in the Netherlands, the troops bunkers and the ammunition bunkers. Have you become curious? Then book a guided tour!

You can find dates and times on our site.



Memorial Museum Memorial 40-45

A place of remembrance

At the edge of the beautiful village of Kapelle, the only French Military Field of Honor in the Netherlands lies somewhat hidden amongst the orchards. It is the memory of an often forgotten but important chapter of the Second World War. In the May days of 1940 and the war years that followed, thousands of French soldiers fought German troops on Dutch soil. French soldiers died all over the country, but many of them fell in and around Kapelle. The impressive monument on the Field of Honor lists the names of the more than 600 soldiers who died fighting the Germans. 229 of them are buried on the Field of Honor in Kapelle.

Since 2012, the nearby museum Memorial 40-45 Kapelle, through its collection of objects, letters, uniforms and all kinds of other material, tells about the history of the French forces in the battle in Zeeland in May 1940. They can be exciting stories, but they also show how great the personal sacrifice was of the soldiers who were struggling in the face of the overwhelming force of the German troops, but nevertheless did not shy away from battle. The personal stories of the soldiers

and of the Kapelle residents who knew them, give an impression of what it must have been like at that time. During the guided tour, the French Military Field of Honor, which has had its official status since 1950, is visited and its special history is discussed in detail. Unfortunately, the names of a large number of soldiers buried on the Field of Honor are not known. The museum is conducting research to find out the names and other information of these soldiers, so that a face can be given to their names (project Faces to Graves).

Thus the Museum Memorial 40-45 Kapelle and the French Military Field of Honor together form a place of remembrance. The museum sees it as an important task to reflect together on the question of how to prevent war and conflict, so that by learning from the past we can contribute to a lasting peace for future generations.



**OORLOGSMUSEUM
GDYNIA**



Tweede Verkorting 3 - 4571 RG - Axel
0114-650657 - gdynia@kpnmail.nl

War Museum Gdynia

War Museum Gdynia keeps the memory of Polish liberators alive.

In the wide polders around Axel is War Museum Gdynia. The museum is situated in an old barn that was in the middle of the battlefield during the liberation of East Zeeland-Flanders in 1944. The museum's primary objective is to Honor the liberators of the First Polish Armoured Division and keep their contribution to our freedom alive for a wide audience.

Recently, the design of the museum has been thoroughly addressed. Many new display cases have been placed so that the collection is shown even better to the public. In collaboration with the 'Wings to Victory' foundation, a large panorama can be seen that is entirely dedicated to the aviaries from various countries during WW2.

The museum has two floors. On the ground floor is the catering area and is part of the original historical World War II vehicles. Recently, the museum came into

possession of a 'Polsten' air defence with four 2 cm cannons. A weapon originally developed in Poland and built in Canada during the war. At the end of the war, the weapon was frequently used around Antwerp to fire German V1 missiles from the sky.

The second floor consists of three different areas where many thousands of collected objects from the Second World War have been exhibited. All items on display are owned by Mario Maas, who started collecting more than 45 years ago. Visitors are taken along various panoramas and showcases. On the second floor is also the cinema where an introduction video is shown about the advance of the Polish First Armoured Division and the liberation of Axel.

War Museum Gdynia is located at the 'Tweede Verkorting 3' in Axel. The opening days are on the website (www.oorlogsmuseumgdynia.nl). For packages and group visits, please email maasgdynia@kpnmail.nl or call 06 - 53 18 75 74 or (0)114 - 650 657. Also follow us on Facebook: Oorlogsmuseum Gdynia.



Westkapelle's History

Bombardment, Liberation, and Dijk- en War Museum Het Polderhuis

The tranquility of Westkapelle harbors profound memories of the intense bombardment on October 3, 1944. On that day, Allied attacks breached the dike of the peaceful village, leaving enduring marks in the now-visible dike gap. Het Polderhuis, a living museum, eloquently testifies to Westkapelle's determination to preserve its past.

This museum paints a poignant picture of daily life during the occupation, shedding light on the impact of the bombardment on the community. It serves as a time machine where visitors discover tales of courage and resilience that shaped Westkapelle.

From this darkness emerged a ray of hope on November 1, 1944 an invasion. Allied troops landed on the coast of Westkapelle, symbolizing the liberation of Walcheren Island and the restoration of freedom. The once-affected bunkers, now silent monuments, bear witness to the contrast between devastation and resilience.

Walking or cycling through Westkapelle and its surroundings is an emotional journey through time. Each step evokes memories of the past: the Sherman Tank on the dike, the concealed bunkers in the landscape. The November 1 invasion marks a turning point in the history of Westkapelle and Europe. The commemoration pays homage to community strength and the triumph of freedom over oppression. Let this memorable battle not fade away; it embodies the resilience of Westkapelle and the optimism for a radiant future.



Wings of Liberation

Go back in time to the liberation of the Netherlands: the sound of roaring fighter plane engines, heroic pilots and American paratroopers.

The Wings of Liberation Museum tells the compelling story of the liberation of the southern Netherlands at the end of World War II. The museum is situated in the area where, on 17 September 1944, airborne operations as part of Operation Market Garden marked the beginning of the liberation of the southern Netherlands. The

timeline comprises the entire period from the occupation in 1940 and the repression years 1940-1944, through to the liberation in the final months of 1944.




Scan the QR code and discover the Brabant Remembers calendar for the most recent updates on upcoming events and activities.



The museum has an extensive collection including dioramas, photos, aircraft, and weaponry that was actually used in Operation Market Garden.



Crossingskano, die via Biesbosch honderden personen overzette.
Beeld NIOD

The Biesbosch Museum Island

The Biesbosch Museum Island, located in the heart of the Biesbosch, sheds light on the role the area played in the Second World War. With a tidal range of two metres, the Biesbosch has been an important hiding area since the beginning of the war, in which the Germans did not venture. In the autumn of 1943, about 300 men, women and children were already in hiding in the Biesbosch. At the end of the war, the Biesbosch played an extremely important role in the course of the liberation.

The Albrecht espionage group organised courier lines through the Biesbosch called crossings. The crossing work is carried out by 21 people, who together made about 374 crossings. Military messages, important government orders, letters, pilots and people in mortal danger were transported to liberated territory. Many scarce goods were brought from the liberated south, such as medicines, especially insulin.



Gemeente Meierijstad

This is Meierijstad: discover the area where the liberation of Brabant began in 1944 with Operation Market Garden.

During the Second World War, lives changed dramatically and traces of the war are still visible in the Meierijstad landscape. This dark period in history ended with the liberation.

In 1944, the liberation of Brabant began in Eerde, Sint-Oedenrode and Veghel, when the first paratroopers of Operation Market Garden landed here on September 17th, 1944. After weeks of devastating shelling leading to the destruction of Schijndel, it was finally liberated during Operation Pheasant on October 23rd.

- Get on your bike and go on the (war) path in Schijndel, Sint-Oedenrode and Veghel.
- Or put on your walking shoes to follow in the footsteps of our liberators.
- Visit the 'Antoniusmolen' that played a major role during the fighting in Eerde.
- Walk past the 48 Allied war graves that can be found at seven locations in Meierijstad and see with your own eyes the sacrifices that were made.
- Stroll through the gardens of Henkeshage Castle where, in 1944, the decision was made to terminate Operation Market Garden.
- Climb 'Vlagheideountain' to view the Vector of Memory of Liberation Route Europe and look out over Hell's Highway.
- Participate in one of the commemorations that take place on May 4th or in September. Join us for a freedom meal on May 5th.
- Read the stories on our website. Stories of ordinary people in unusual situations.

For more information (including a current agenda) check out the website www.meerijstadherdenkt.nl.



War belongs in a museum!

Visit the largest war museum in the Netherlands!

The former battlefield of Overloon is home to the oldest war museum about the Second World War in Western Europe. The museum was opened on 25 May 1946.

The museum uses an interactive experience to show the enormous impact of the Second World War and how it often affected very ordinary people. The exhibition covers the resistance, D-day, the holocaust and the liberation.

The exhibition "The Netherlands in the Second World War" takes you back in time to become part of eight personal stories. What would you do? Wait and see? Cooperate? Or resist?

The huge military hall with more than 150 vehicles, boats and aeroplanes is sure to captivate your interest. The latest addition to the museum is the immense, interactive "Lancaster Pavilion". Nowhere else in the world is a bomber presented in this impressive way. In short, there is plenty to see and do for visitors of all ages!

*Average length of visit: 4 hours

Museumpark 1 | 5825 AM | Overloon
www.oorlogsmuseum.nl

Activities and Events

Throughout the year, activities and events are organized in and around the museum in which experience and storytelling are the most important. Ride in a 1940s Dodge, climb into a tank, learn all about the weapons used during World War II and feel for yourself how heavy they were. There are also regular live displays in the museum in which re-enactors act out the story of the vehicle or aircraft in question.

Militracks is a well-known name in the world. The world's largest event in the field of German vehicle technology is organized at the Overloon War Museum. www.militracks.nl

The Eyewitness Event is also back on the program. During this event, several participating re-enactment groups will present themselves to visitors. In a professional setting with uniforms and encampments, they bring history to life. They fight each other several times a day in special organised 'Mock Battles', complete with blanks, pyrotechnics and vehicles.

Scan for more information





Brabantse Wal... where Brabant meets Zeeland...

The Liberation Route Europe runs right across the Brabantse Wal. This remarkable landscape, bordering Zeeland and Flanders, extends from Putte to Steenberg, and from Bergen op Zoom to Roosendaal. It's a wonderful area, rich in contrast, where visitors are treated to an attractive interplay between woods, rolling meadows, flat polders and water. The lovely towns and villages, as well as the historic centre of Bergen op Zoom, are definitely worth visiting.

The Battle of the Scheldt

In this region, the route primarily focuses on the Battle of the Scheldt, one of the largest operations during World War II. During this Canadian led operation Allied troops were tasked with capturing the Western Scheldt, the access route to Antwerp. Very well aware of the significance of the Antwerp port facilities German troops tried to prevent this. The Antwerp ports were of crucial importance to the Allies. This led to an unprecedented struggle, in which a significant part of Brabant was involved.

Cycling Route Bergen op Zoom and the Brabantse Wal – The Battle of the Scheldt (40 km)

On this route, you will cycle through the landscape of the Battle of the Scheldt. The Allied Sherman Tank, the German tank moat and the memorial graveyards are visible reminders of the battle on this route. The route is available at VVV Brabantse Wal.

War Cemeteries

Bergen op Zoom is home to two military cemeteries that remind us of the war years. **War Cemetery (British);** most of the casualties that rest here, are air force servicemen who were killed in action in air raids over the Netherlands. Most of them are British. The cemetery comprises 1,284 graves. A few servicemen that were killed during the Great War have also been interred at this cemetery. **Canadian War Cemetery;** most of the servicemen that rest here fell during the Battle of the Scheldt (September – November 1944). This cemetery is the final resting-place of 1,119 servicemen. The majority of the casualties – 989 – are Canadians. The military cemeteries are situated at Ruytershoveweg in Bergen op Zoom.

More information about the liberation on the Brabantse Wal, visit www.bevrijdingbrabantsewal.nl.



Face to face with history

A visit to Camp Vught National Monument is an experience you won't soon forget. You will be touched, inspired and incited to reflect.

Konzentrationslager Herzogenbusch, better known as Camp Vught, was built in 1943 as the only SS concentration camp outside Nazi Germany and remained in use until the autumn of 1944. In the permanent exhibition, you will discover the history of this place through many personal stories and objects. Stories about people of up to 36 different nationalities, who each experienced World War II in their own way.

Scan the QR code and discover the Brabant Remembers calendar for the most recent updates on upcoming events and activities.



The museum can be visited with an in-depth (free) audio tour, which is available in four languages (NL, EN, FR, DE). The junior audio tour 'Behind barbed wire' has been developed especially for 10-12 year olds, highlighting the history of Camp Vught from the perspective of children. The junior audio tour is accompanied by a 'photo album', with questions and assignments. Both are available in EN and NL.

The stories remain.



Stichting Stolpersteine Nijmegen

Before the Second World War about 500 Jews lived in Nijmegen. During the war years, Jews were systematically hunted down and most were deported to concentration camps. They were deported to Westerbork or Vught transit camps and from there to the extermination camps. In total, more than 450 Nijmegen Jews were murdered in camps and gas chambers. The effort is to commemorate each victim with their own Stolperstein.

Stolpersteine or Stumbling Stones are 10 x 10 x 10 centimeter clinkers covered at the top with a brass plaque. They are meant to commemorate persecuted and murdered Jews and other Nijmegen citizens who became victims of the Nazi regime. The Stolperstein is placed in the pavement in front of the house where the victim lived or worked.

On Sunday, April 10, 2022, the first sixteen Stolpersteine were laid in downtown Nijmegen. In the fall of 2022, Stolpersteine were placed for 27 Jewish victims. In

the meantime, there are now a total of 71 Stolpersteine in Nijmegen and there are more every year. To give a face to all the victims of the Nazi regime, their personal fates have been described. You can read the stories on the website.

Stichting Stolpersteine Nijmegen hopes to raise sufficient funds to also place Stolpersteine for the other victims in Nijmegen. Anyone can apply to place one or more Stolpersteine in Nijmegen.

To commemorate the great razzia of 17 November 1942, poet and novelist Frouke Arns wrote the poem 'Razzia, November 1942', commissioned by the Stichting Stolpersteine Nijmegen. It is placed on the glass cube, the entrance to the Keizer Karelgarage, on the Van Schaeck Mathonsingel near the railway station in Nijmegen.



Foundation for local history of Berg en Dal

The wonderful, almost un-Dutch nature in and in de surroundings of Berg en Dal, has made that the village haas had a good reputation in the field of tourism for about a century and a half already.

Whereas the present visitor disposes of detailed walking maps, signposting and discription of places of interest, formerly people were mainly thrown on the 'guides'; elderly, often retired men who knew the area through and through.

In exchange for a little pocket money (or sometimes even only a drink) they would show round small groups of tourists telling them anecdotes which were often very captivating.

When the automobile began to boom and the streetcar line between Nijmegen and

Berg en Dal was abolished, the guides disappeared as well. But they remained the symbol of Berg en Dal as a tourist centre.

The foundation for local history of Berg en Dal has taken the initiative to make the image of the guide tangible. By means of old postcards the artist Michel van Hengstum created a particularly nice statue in which the guide revives, as it were. The big (original) statue is situated in Berg en Dal, and was unveiled on April 29 1989.

A tribute to the guides of Berg en Dal and a vivid memory of the tourist past of the village, to which they contributed so much.



STIBO

Stichting Behoud Oorlogsherinneringen

1940 - 1945

STIBO

Foundation for the Preservation of War Memories (STIBO) is engaged in collecting and publishing personal memories of World War II so that they will not be forgotten and passed on to the next generation. Numerous memories of World War II are still alive among the population. These memories are all more than worthy and valuable to be preserved for the next generation.

Preserving objects is also one of the goals of the foundation. No matter how small, objects from the war are valuable and should not end up in the trash, they too offer numerous memories!

The foundation which was established in 2016 consists of enthusiastic volunteers who conduct interviews in order to share memories with a wide audience. These memories can be read on the facebook page and the website (www.oorlogsherinneringen.nl).

Do you have a memory of your own? Or do you have objects from the war that you are not doing anything with? Let us know and we are pleased to get in touch!

We can be reached at e-mail address info@oorlogsherinneringen.nl and/or at phone number 06 - 32 45 29 98.

You can also find us on Facebook and Instagram under the name "Oorlogsherinneringen".

In mid late 2023 / early 2024 we will open the 'Remembrance Center 40-45' at Beltweg 5, Harderwijk. In this freely accessible exhibition you will be taken through the five war years on the basis of personal memories and objects with a story to tell. In addition to the permanent exhibition, there is also room for temporary exhibitions focusing on themes such as the Holocaust, resistance and the Hunger Winter.

The exhibition is very suitable to visit with children. Keep an eye on the website for the latest developments and opening hours.

www.herinneringscentrum40-45.nl

You can also find us on Facebook and Instagram under the name "Oorlogsherinneringen"



Remember September 1944

The “Remember September 1944” museum is located in Mook. Mook is a small village near the Maas River and close to the beginning of the Maas-Waal Canal. During Operation Market-Garden, Mook was of strategic importance in maintaining the crossing over the Maas-Waal Canal. On the basis of original items, we take you through Operation Market-Garden and the 2 battles in and

around Mook in September and October 1944. You will hear personal stories and experiences from soldiers and civilians that gives a good picture of how fierce the battle must have been.

We are open every last weekend of the month from March to October or by appointment. For current opening hours, see www.rememberseptember1944.nl



Parachute Group Holland

On 4 May, the Netherlands commemorates all war victims since the outbreak of the Second World War. The report of the National Committee for 4 and 5 May shows that young people still consider the commemoration of war victims very important. Nearly 75 percent of young people between the ages of 13 and 24 and nearly 80 percent of people between the ages of 25 and 34 yielded two minutes of silence last year.

The interest in the Second World War is still there and is still growing. The war can teach young people something about the world today. It is therefore important that we continue to pay attention to this, both young and old!

Parachute Group Holland (PGH) is a Dutch Foundation and non-profit organization dedicated to making commemorative jumps on historic Dropzones in the Netherlands and in France (Normandy). Parachute jumps in memory of soldiers



who served as paratroopers during World War II. The courage shown by these paratroopers and their fellow fighters in World War II, including in the liberation of the Netherlands, must always remain in our thoughts and be passed on to future generations.

We as Parachute Group Holland are therefore proud to be able to contribute to this during the many commemorations that take place every year and to involve the current generations in this way.

Parachute Group Holland provides its own para training. The jumps are performed with military round ball parachutes. The jumping donors are a mix of active and retired military, veterans and civilians. The aircraft we jump from vary from the C-47 Dakota, Cessna 208 to an Antonov.

www.paragroupholland.nl



Visit the Museum
 Monday: 7:30 PM - 10:00 PM
 Friday: 10:00 AM - 5:00 PM
 Every third weekend of the month:
 Saturday: 12:00 PM - 5:00 PM
 Sunday: 12:00 PM - 5:00 PM

War Museum No Man's Land

War Museum No Man's Land

War Museum No Man's Land tells the story of the Betuwe (the Island, between the Neder-Rijn and the Waal river) between 1939 and 1945. In the old town hall of Gendt, the story is conveyed through dioramas, touchscreen displays, and images. The personal stories of civilians, allies, and German soldiers provide a complete picture of this unique wartime narrative. Nowhere in Europe has witnessed such prolonged conflict— a staggering 198 days! Through personal stories from multiple perspectives, the war story becomes tangible and close.

Complete Story

What sets War Museum No Man's Land apart is that it doesn't limit itself to the technical aspects of the wartime narrative but also pays attention to how life was for civilians during this period. This approach gives visitors a clear and comprehensive picture of life in the Betuwe/The Island. Did you know, for instance, that the tobacco industry was crucial in the Betuwe? This complete story is told through personal items, documents, furniture, and much more, often accompanied by the veterans story.

No Man's Land on Wheels/education truck.

Using a converted 1943 GMC truck, War Museum No Man's Land brings the story of World War II in the Betuwe to schoolyards. GMC trucks were used during the war to transport military equipment. One of these authentic trucks has been converted into an educational annex. Children experience, in an interactive way, how World War II was perceived by the Allies, the Germans, and the local population. A complete package, including a workbook and a museum visit, is available for schools. No Man's Land on Wheels is highly appreciated by children who mention that the interactive approach helps them better understand and remember the story.

Jeep Tours

Curious about where the events took place? Join a jeep tour through the Betuwe/The Island. War Museum No Man's Land offers two types of tours: the Betuwe in Wartime Tour and the Band of Brothers Tour. The day starts with a museum tour, followed by a scenic route in the jeep. The jeep driver narrates the story behind the visited locations. A fan of Band of Brothers? Join the Band of Brothers Tour, visiting the locations where the Easy Company of the 101st Airborne Division was stationed in the Betuwe. Tours can be booked through the website.

Nijmeegsestraat 19A | 6691 CK | Gendt
 info@museumniemandland.nl | www.museumniemandland.nl



Waalcrossing Commemoration Nijmegen

On Sept. 20, 1944 at 3 p.m. in the afternoon, paratroopers from the U.S. 82nd Airborne division crossed the Waal River at Nijmegen under the command of Major Julian Cook. Heavily packed for the battle to capture both the road and rail bridges at Nijmegen. The men first had to paddle across one of Europe's largest rivers in 26 rickety canvas boats while paddles were in short supply and German opponents were dug in on the other side. Of the 260 men in the first crossing, about half were wounded or even killed; of the 26 boats, only 13 were able to make a second crossing.

The objective was achieved and the next day the British tanks were able to drive across the river. Unfortunately a day too late for the British paratroopers who had to surrender in Arnhem on the day of the crossing. 48 men lost their lives during the Waal crossing.

This heroic action made it possible to take the Waal bridge and liberate the city from the German occupiers. This historic event, that has entered the history books, has forever forged a bond between the city of Nijmegen and its liberators from the US 82nd Airborne division.

Commemoration

Every year in cooperation with the Municipality of Nijmegen and Province of Gelderland, the Waalcrossing is commemorated in September, for the first time in 2019 and then every year since 2022. During the intermediate years the commemoration is held in the weekend before the 20th of September and during the anniversary years (such as for example the 80th anniversary commemoration in 2024) the Waalcrossing commemoration is held on the 20th of September.

The location is near Bridge 'De Oversteek' in Nijmegen, this is the original location where the Waalcrossing actually took place.



War Museum Medemblik

War Museum Medemblik, located 40km above Amsterdam, is more than just a museum. You can dive (a full day) into the history and the stories behind. Discover (interactively) stories from World War II divided into two permanent exhibitions. View and read the stories at your own leisure in the 3,000m² museum or engage in a unique way by interactively experiencing the Experience Tours according to Escaperoom concept. You will discover what it was like to live as a civilian during WWII in the exhibition 'Choices in Almersdorp'. In the exhibition 'Road to Freedom' you will go on a journey with an American soldier from the beaches in Normandy to the liberation of Berlin.

Road to Freedom (recommended 12+)

The Experience Tour 'Road to Freedom' is about five unknown stories/operations that the American army carried out in Western Europe during World War II for our freedom now. Students and visitors step 'into the shoes' of a soldier and interactively discover these stories/operations. For example, you will help 'Jimmy Spencer' check cargo that had to be transported to the 3 million soldiers on the Western Front and you discover the role of emergency bridges and the Combat Engineers who made the 'literal' bridges to freedom.

Choices in Almersdorp (All ages)

What choices do you make? Come to our 1940's village and discover local stories about life during the war, decipher code sentences from Radio-Oranje, look for the secret passage, conduct black barter trade and be completely silent in the secret attic.

More than a museum

It is also possible to visit the museum with your family, friends or, for example, colleagues. There are many activities for a unique day out. A fully catered day can be planned for groups of 8 or more, with extra activities such as a tour in an original WWII truck, WWII improvisation game (hints party game) and/or a paddle competition in original WWII storm boats.

Book your tickets in advance via the website. For more information and opening times, see our website: www.oorlogsmuseummedemblik.nl



National Monument Oranjestel



Behind the wall of the Scheveningen prison is the 'Oranjestel', the nickname for the cell complex during World War II. More than 25,000 people were imprisoned here between 1940 and 1945 for interrogation and trial by the German occupiers. The complex was soon given the name 'Orange Hotel', as a tribute to the many resistance fighters who were here awaiting their trial or verdict. But other people who were a threat to the Nazi regime were also imprisoned there: Jews, Roma and Sinti, communists, black marketeers and Jehovah's Witnesses. The prison was the most important German police prison in the occupied Netherlands, a symbol of lawlessness and oppression.

Among the prisoners were well-known people, such as the 'Soldier of Orange' Erik

Hazelhoff Roelfzema, professor Rudolph Cleveringa, the cleric Titus Brandsma, resistance fighter George Maduro and activist Anton de Kom. But also countless others. Some were released, others deported to other prisons or camps. More than 250 were executed on the nearby Waalsdorpervlakte. Since 2019, the Oranjestel can be visited as a Memorial Center and museum. In the cell complex, visitors get an idea of the conditions in the prison. In films and an audio tour, the stories of prisoners come to life. Stories about fear, uncertainty, but also about hope and friendship. The heart of the Memorial Center is Cell 601, a cell that has been completely preserved in its original state.



Jeep Doctors

Freedom

If we would just think about it. While enjoying our daily lives in peace. If we would just take one moment, to take a step back, in the clarity of silence. To ask ourselves this question; "How important is freedom?"

How is it that we tend to forget the commitment to our freedom when things are going well and when we can live our lives in peace and harmony? Because when we think about it, we would realise that freedom and security are not things to be taken for granted.

We ourselves are not the only ones responsible for our daily freedom and security while making the (self)conscious choices around it. And we ourselves are not the only ones responsible for following the boundaries that we know of and the boundaries that we have (set and) shared with others to keep it that way.

Choices have also been made for us. And (heroic) deeds have been performed. All to save us not only as individuals, but also as a society from the times of occupation and oppression. Times that, thanks to the efforts of the past, but also thanks to the efforts of today, we hopefully no longer have to experience again.

Thanks to the daily commitment to our freedom and security, we can, for example, enjoy overnight stays in a hotel without worry. Or a beautiful diner at welcoming and charming restaurants. And trust to surrender ourselves to the care and total relaxation that wellness arrangements can provide.



But the freer we are to be able to do our thing, the more that that which contributed to its freedom and possibility fades away into the background.

In the end that is what we want, when we commit ourselves for a free and secure future. But as soon as we forget the build-up and its background, we also forget what we have learned from it. Lessons that could prevent recurrence. And some also tend to forget some part of gratitude for what has been given and for what still is being done to give us a sense of carefree existence.

That is why Naomi and Joost de Leeuw from Jeepdoctors.nl believe that those who are committed to our freedom and security deserve our attention, recognition and support. With their contemporary shirt design, by the hand of Naomi, they would like to contribute to the awareness of our history. And the freedom and security that we are allowed to experience today, because of it. These shirts provide money for "Stichting Hulp voor Helden". A foundation in the Netherlands that has been committed to the well-being of soldiers, veterans and their home front for 150 years. With their work they help make history more visible and accessible to all generations, from all countries of the world. In the hope that the commitment to our freedom and security will never be forgotten.



Infocentre WW2 Nijmegen

The Infocentre WW2 Nijmegen is a historic, touristic and educational information point. It aims to provide visitors of Nijmegen and its surrounding areas with the best introduction to the stories, heritage sites, events and museums linked to World War Two. Start your visit in our Experience for a better understanding of what WW2 meant for Nijmegen and its surroundings. In the Mystery you can experience the true story of the Van Noordenburg family and look for clues and learn about the history of the region during Market Garden.

Our hologram display case is unique in Nijmegen. In it, masterpieces about the Second World War from various regional museums and archives are projected in 3D. Moreover, you will see how history is kept alive at different historical locations. The centre also functions as a starting point of historical city walks and group packages. The Infocentre WW2 Nijmegen does not charge admission.



Help for Heroes

Our freedom, their commitment, your support!

With donations from the community, the Help for Heroes Foundation has been working for the welfare of military personnel, veterans and their home front for almost 150 years. Men and women who dedicate themselves daily to our peace and security: these are our heroes! They consciously chose a profession in the service of our freedom. A profession often associated with loneliness, lack of understanding and sometimes even a traumatic experience. That is why they deserve our recognition, appreciation and support.

Military

More than 40,000 Dutch military personnel work for the Department of Defense. In a world full of turmoil, they protect what we hold dear. That is why Help for Heroes gives every soldier who goes on a mission a MissionKit: a package with which we give them a heart to heart and support the connection between the deployed soldier and his or her home front.

Veterans

All military personnel who have served the Kingdom of the Netherlands in war or similar situations such as peacekeeping missions in an international context are veterans. That is currently about 107,250 men and women from young to old. Help for Heroes supports veterans with post traumatic stress disorder, among other things, with funding for fully trained Veteran dogs, coaching programs to train their own Veteran dog and animal-assisted therapy.

Home Front

The home front is invaluable to a military member. It begins when preparing for a mission. Farewells are followed by exciting months in which the family basically has to run its own deployment. To keep the connection strong, Help for Heroes offers the Home Front booklet: a personalized booklet full of photos, messages and important dates to keep the soldier involved with his or her home front.

Visit www.hulpvoorhelden.nl for all our projects and more information about our foundation | Prins Willem Alexanderlaan 1429 | Apeldoorn | 055 355 40 39 | info@hulpvoorhelden.nl

Een dag om nooit te vergeten

V1 bominslag 18 februari 1945 in het Waterkwartier



V1 bomb hit Waterkwartier

On February 18, 1945, at 5:28 a.m., a German Flying Bomb (V1) crashes in the Waterkwartier district of Nijmegen. Four people were killed and there were dozens of injuries, including some British soldiers. Twenty-five houses are completely or partially destroyed and therefore uninhabitable. The residents had to live with relatives in the area or be taken care of elsewhere. This event has a major impact on the district, where the inhabitants have become accustomed during the war to V1's coming over and to grenade impacts from shelling by the Germans from the Betuwe. In the event of an air-raid alarm, the inhabitants go into the air-raid shelters, which they have sometimes made themselves in their garden. In this front city period, many British soldiers were billeted with the residents of the Waterkwartier. It is known that they were part of the 49th West Riding Infantry Division 'Polar Bears', who had Nijmegen as their base during this period. Major Douglas Wardleworth, who was at the British soup kitchen in Biezenstraat, was injured by the bombing.



Memorial sign

A memorial was placed at the site of the V1 bomb impact on the corner of Biezenstraat-Waterstraat after the end of the war. On the monument was the following text: "Unless the Lord builds the house, the workmen labor in vain." In the autumn of 1949 this was removed in order to rebuild the destroyed houses. The memories of this time and in particular the V1 bomb impact are still fresh in the memory of many older residents of the Waterkwartier. That was the reason why, 65 years later in 2010, the initiative was taken to realize a permanent memorial plaque. The plaque also contains a less revealing text, namely: "In memory of the victims of the V1 bombing on 18 February 1945". The unveiling was provided by Mr. J. van den Broek and Mrs. B. Plönes, relatives of victims.



Grateful Generation Tours

On September 17, 1944, the majority of the 82nd Airborne Division landed in the hills of the beautiful village Groesbeek. Relive this history by taking a battlefield tour with Grateful Generation Tours. Visit the drop and landing zones of the 82nd Airborne Division and General “Boy” Browning’s headquarters. See several monuments including the replica WAGO glider. Hear the story of Market Garden, but also personal stories. You will experience all this from an original American World War II vehicle. This gives you the unique feeling that the paratroopers also had in September 1944. That is why our slogan is ‘Experience the history in Mountain and Valley’. After the tour, a visit will be made (subject

to change) to the permanent exhibition of the foundation ‘In Memory of Market Garden’. Here you will find, among other things, original items from the veterans who are remembered during the tour. What makes the exhibition extra unique is that, of almost every item, also a personal story of the veteran in question will be told. This exhibition can also be visited separately by appointment. For more information, see the website www.gratefulgenerationtours.nl or mail to info@gratefulgenerationtours.nl



FACES TO GRAVES

Stichting Faces to Canadian War Graves Groesbeek



Faces to Graves

Groesbeek is home to the largest Canadian War Cemetery in the Netherlands, this cemetery contains the graves of soldiers who died mostly in preparation for and during the Rhineland Offensive.

Over 2,600 servicemen are buried in the cemetery and the walls of the Memorial bear the names of over 1,000 missing servicemen.

Of these young men, 2,302 are of Canadian nationality, as well as a large number with British nationality, American nationality and numerous other nationalities.

The Faces To Graves Foundation aims to give a “face” to all these military heroes by compiling, illustrating and publishing their life stories.

In this way, we pay tribute to these young men who lost their lives for our freedom so far from home.

By placing their life stories on our website in a Digital Monument, we hope these young men will never be forgotten.

In 2025, we will again organise a photo exhibition “The Faces of Groesbeek” during the first two weeks of May. We will place all available photos of the soldiers at the graves and in the Memorial. A face at a grave often makes a deep impression, then you realise even better how young those men were when they fought for our freedom!



B.O.I.C.
Betuws Oorlog Informatie Centrum



Betuwe War Info Center

The Betuwe War Info Center (BOIC) is committed to increasing awareness of the Betuwe War Story. This happens under the name The Island as the Allies called the area between the rivers. After all, one could only get to the Betuwe via a bridge or by boat. The BOIC collects as much information as possible to make the Betuwe War Story as complete as possible. The storylines can be found in the museum No Man's Land, among other places. The information obtained is shared with the public via publications, social media and the company's own website. BOIC also tries to be the connector between the many activities and places of interest in the Betuwe. The BOIC also gives lectures about the 198-day battle in and around the area. The Island is a unique story, not only given the length of the battle that has raged there, but certainly also the special stories about the complete evacuation of the inhabitants and the livestock, the suffering of the inhabitants, the misery that the war has caused and the consequences of the months-long battle that made the Island one of the most heavily damaged parts of the Netherlands. The story of the Island of Men, the last 1000 men to reap the harvest. The air war and the many crashes that have happened. The flooding of and the frontline period around the Island. For the Allies, everything was important to keep the Waal bridge and the bridgehead, the Island, against a possible breakthrough towards

www.boic.nl | info@boic.nl | info@theisland44-45.nl | info@schoonderlogt.nl



the German Ruhr area. It was important for the Germans to regain control of the Betuwe and the bridge because of the imminent danger from the Allies. A months-long battle with numerous troop changes as a result.

The BOIC is co-organizer of the event The Island 44-45. A large-scale educational multi-day event that uses many re-enactors, old vehicles, air landings, Waal and Rhine crossings, veterans' days, training days, pop-up museum and memorial tents to show what it meant to be able to live in freedom again. This event takes place annually at the beginning of October, each time in a different municipality. The BOIC is the founder of the Schoonderlogt Monument. This location is known from the TV series Band of Brothers. See www.schoonderlogt.nl A commemoration is regularly held here. BOIC is also involved in various commemorations in the Betuwe.

In addition to giving lectures, BOIC provides guided tours of the many special locations and monuments. Stories from residents and veterans, the military reports and the many diaries tell a wonderful story. Special and unique, something that should not be forgotten. The BOIC likes to tell stories and can tell you something about almost every location, building or ruin from that period.



4 en 5 mei Comité Nijmegen

4 en 5 mei Comité Nijmegen

4 and 5 May Committee Nijmegen organizes various activities around commemoration and celebration every year in Nijmegen on the 4th and 5th of May.

See for more detailed information the website www.4en5mei-nijmegen.nl

On May 4th, there are historical tours and lectures during the day. From 18:00 hours there are three commemorative activities: the Jewish commemoration, then one memorial meeting in the Stevens Church and Saint Stevens Tower and after a silent march at 8 p.m. the official commemoration of the fallen on Trajan's Square.



At 9 p.m. there will be a freely accessible large classical memorial concert at Concertgebouw De Vereeniging.

On May 5th there is a Children's Liberation Festival in De Lindenberg and a Liberation Festival in the Hunnerpark.

The website www.oorlogsdodennijmegen.nl is permanent, in which, in addition to the personal descriptions you can also find an overview of all war memorials are.



Groesbeek Airborne Friends Foundation

The Groesbeek Airborne Friends Foundation has been inextricably linked to the annual WO2 commemorations in this region for decades. Since 1969, when the first organized trip with American veterans from the 82nd Airborne Division came back to Groesbeek, the Airborne Friends gave them a warm welcome and presented them with a fascinating program.

That same year the first monument to commemorate Operation Market-Garden was unveiled at the Gooiseweg in Groesbeek. The close and warm friendship with American veterans and their families continues to this day. Amongst several commitments the Groesbeek Airborne Friends were assigned to lay a wreath on behalf of the 82nd Airborne Division Association at the American Cemetery Margraten in South Limburg.

From the 1970s to the '90s the Airborne Friends organized, often together with other organizations, several large air shows, published books, built monuments and laid plaques to commemorate historical places and happenings in and around the village. This led to the start of a Monument Tour in 1992 (which continues

annually on September 17) for visitors to see the monuments in Groesbeek and its surroundings. Over the years the Airborne Friends have cultivated friendships with similar organizations from the United Kingdom, Canada, France, Belgium and Germany. Attention is also paid to Operation Veritable, which started on February 8, 1945 from the Groesbeek area to the German Reichswald Forest. This operation is now commemorated annually at the Canadian War Cemetery at the Zevenheuvelenweg in Groesbeek.

The importance of involving school youth in various activities was recognized very early. These efforts continue in every possible way. Since 2008 the Airborne Friends, together with primary school De Sieppe, organizes an annual "WO2 Education and Experience day" in May.



Stille Helden Pad
Path of Unsung Heroes
Stille-Helden Weg



Exodus

September 1944, operation Market Garden is deemed a failure. The allies have failed to capture the Bridge at Arnhem, resulting in a fierce German push back towards the bridge at Nijmegen. Caught in this crossfire is the peaceful farming region of the Betuwe. As the front line stagnates at the river Linge, the towns scattered around the Betuwe are suddenly evacuated to make way for the inevitable brutal fight that is about to ensue. Then, at a moments' notice, thousands of civilians are forced to leave their homes in a mass exodus of the region.

The exodus is harsh. With civilians carrying only the clothes on their backs and a few cherished possessions in their hands, they are forced to evacuate on foot under the constant threat of grenade fire. Evacuation arrangements are also split at the Linge. Towns finding themselves under German occupation are evacuated by ferry across the river Rhine and into the German controlled northern provinces of the Netherlands. Civilians who have recently been liberated by the allies are moved across the river Waal at Nijmegen and into the already liberated province of Brabant.

The Betuwe becomes an abandoned land, a no man's land, and the scene of 198 days of constant fighting between allied and German forces, with no inch of

ground to be gained. It is not until the following spring in 1945 that the thousands of Betuwe citizens can return to their homes, or what is left of them. Much of the fierce fighting in the Betuwe was situated around the town of Elst, with notable allied tactical bombing finding place on the 2nd of October; including on the town of Huissen. However, the dreaded Tiger tanks, which the allies were aiming to eliminate, had already been moved out of the region and the resulting bombings caused the destruction of Huissen and the lives of 150 civilians who were hastily buried under the appalling conditions of a mass grave.

75 years later, the region is one again flourishing with a large park, Park Lingezegen, commemorating the landscape between Arnhem and Nijmegen. The goal of this park is to provide a place where current citizens of the Betuwe can become acquainted with the events of WW2, including the mass exodus, through the entire year. Several monuments such as the War Chapel, Sherman Tank Depiction, "The Wing" and dedicated paths such as The Frontline Path are striking examples of the sacrifice and heroism that took place on this ground. An annual memorial tour also takes place as an ode to the mass exodus of civilians, this is held on the last Saturday in June.



Airborne Museum Hartenstein

Discover the world famous Battle of Arnhem in the Airborne Museum at Hartenstein! The museum is located in Villa Hartenstein, the former headquarters of British Major General Roy E. Urquhart. During the Battle of Arnhem, the Allied troops were directed from here.

Now you can experience the Battle of Arnhem like never before. In the permanent presentation you'll discover authentic militaria - including weapons, personal belongings of officers and original uniforms.

Discover the personal stories behind the museum's unique collection pieces with the audio tour. You get to know citizens and their heroic stories. Our eyewitnesses

tell you what it was like to experience the Battle of Arnhem as a child. The audio tour is in Dutch, English, German and Polish. In the underground Airborne Experience you walk in the footsteps of an allied soldier and experience the Battle of Arnhem in all its intensity.

Airborne at the Bridge

In addition to the museum in Oosterbeek, the museum also operates the Airborne at the Bridge museum annex in Arnhem. With a phenomenal view of the world-famous John Frost Bridge, Airborne at the Bridge tells the personal stories of a British, German and Dutch soldier who fought and died on this spot during the Battle of Arnhem in September 1944.

The museum is open daily from 10am to 5pm.

Utrechtseweg 232 | 6862 AZ | Oosterbeek | 026 - 333 77 10
www.airbornemuseum.nl | info@airbornemuseum.nl



Walking in Freedom Foundation

The Wandelen in Vrijheid Foundation was founded to continue the Bevrijdingsmars, such as this one has been organized by the former Wandelsportvereniging Malden for 20 years. The Wandelen in Vrijheid Foundation aims to organize, in addition to the annual Euregio Vrijheidswandeling also organize other (walking) events. Then in 1987 when it was founded Bevrijdingsmuseum in Groesbeek the first Bevrijdingsmars through the beautiful Empire of Nijmegen was organized, this marked the liberation of the region and the end of the Second World War World War commemorated. Not only the Bevrijdingsmars/ Euregio Vrijheidswandeling taken place in the developed over the past decades into the walking tour it is today, also the way it is done in the region and the rest of Europe the Second World War is commemorated has changed. The emphasis on celebrating freedom, democracy and human rights in general.

In 2007 the walk crossed the German border for the first time and people are talking about the Vrijheidswandeling. For years, attempts have been made to establish contacts between the Dutch and Germans to encourage walkers, which is why a starting location was set up in Kranenburg. Had this the international

character of the walk has taken its final shape. Due to circumstances in recent years the route has only been run through Dutch territory, we will go again in 2024 do our best to also include the memorial monuments and beautiful places on German territory route to include in addition to the many monuments and memorial sites on the Dutch side of the border. There are routes on the Sunday closest to September 17 with distances of 5, 10, 15, 20, 25 and 30 km through the beautiful border area. The Euregio Rijn Waal wants to stimulate positive relations between the Netherlands and Germany supports this walking initiative with advice, action and subsidies. The Euregio Vrijheidswandeling project will be made possible by the Interreg program Deutschland-Nederland and co-financed by the European Union (EU). Hence the name Euregio Vrijheidswandeling. Hopefully you will one day be a participant in this annual walking tour.





Liberation Museum Zeeland



Learning from what the past teaches us, for a peaceful future
Liberation Museum Zeeland takes you through the eventful years in the province of Zeeland during World War II. The 'Battle of the Scheldt' is the central thread of this story. The fierce battle fought in the autumn of 1944 between the allied and German troops for command over the Western Scheldt, the main waterway to the already liberated port of Antwerp. A battle that is often forgotten, despite its crucial significance for the ensuing liberation of western Europe.

You will make a journey through history. From the rise of fascism and Nazism to the outbreak of World War II. From invading German troops to the persecution of Jews, the resistance and the liberation. You will read personal stories and discover silent witnesses of the war on Zeelandic soil. You will find them in the museum's rooms, but also outside, in Liberation Park Zeeland, the park surrounding the museum.



German War Cemetery Ysselsteyn

In the small town of Limburgse Ysselsteyn where around 2300 people live, there is a very special memorial place. The largest German War Cemetery in the world, with soldiers from the 1st and 2nd world war. In total there are almost 32,000 graves on an area of 17 hectares

Let one of our guides show you around the huge cemetery and listen to the special stories they will tell at the various places. You will be amazed at what has

happened here in history. Are they all soldiers who are buried here? Are they all Germans? Are all people who are buried here war criminals? Did they all have the same thoughts as Hitler? And why did they join the biggest killing machine in the history of humanity? You will receive answers to these and many other questions during the tour.



Liberation Route Europe

For many years, Fletcher Hotel Erica has been part of the Liberation Route Europe, an international network spanning more than 11,000 kilometres of hiking and cycling routes. These pass museums, monuments, cemeteries and historical sites that recall the Second World War.

The route planner at www.liberationroute.com and the Liberation Route app show the routes and recount the important sites and stories along the way. There are long-distance routes, such as from London to Berlin, but also shorter themed routes. For example, the Operation Market Garden themed route tells of the daring operation through Brabant and Gelderland to end the war before Christmas 1944. Around Nijmegen, there are also smaller trails detouring from this route, for those who prefer just an afternoon walking in the footsteps of the liberators.

Important sites along the Liberation Route Europe are marked with 'Vectors of Memory', designed by the famous Polish-American architect, Daniel Libeskind. You can find them everywhere in the Rijk of Nijmegen region as a reminder of the major operations Market Garden and Veritable. You can also see one of these 'Vectors of Memory' in front of Fletcher Hotel Erica.

In front of the hotel there is also an audio spot as part of the Liberation Route Europe. Using your mobile phone, you can listen to a story that took place right here. After the bombing of Nijmegen on 22 February 1944, Hotel Erica hosted refugees from the city. When Market Garden started seven months later, seven-year-old Julia van Vliet saw parachutes descend. She ran to her mother and shouted that "God is throwing people out of the sky". To which her mother replied, "Don't worry my child, it's only confetti". The biggest airborne operation ever had begun!

Visit www.liberationroute.com to learn more about walking routes, stories and sites of interest.



Scan for all hiking trails, biking routes, stories and places.



Liberation Tour

In 2013, I, Bert Eikelenboom, started the company Liberation Tour. The tour you are going to enjoy is not only great fun, but it is also very informative. As an Accredited Guide (no: 79) from the Guild of Battlefield Guides I completely endorse the motto of the guild; 'Investigate, Develop and Improve the Understanding and Implementation of Battlefield Guidance'. With this tour I take you back to the last war year where Groesbeek was hit so hard.

During the tour with an Authentic World War 2 vehicle, you will drive past the landing fields operated by General Gavin and his men during Operation Market Garden. You will be sitting on the couches of a replica WACO, you will see concrete bombs and monuments and find out the reason why the Canadian Ere Cemetery was built in Groesbeek. Finally you will look out over the viewpoint used

by General Horrocks during Veritable which was the start of the liberation of the Netherlands.

The movements of the Dodge, the engine's smell, the songs of the war, the soundtrack and original video footage will guarantee you to have a complete experience and will give a good impression of the fierce battle that has taken place. The impact on the population will also be clear during the tour.

I look forward to your arrival!



Grenzland-Draisine

The Grenzland-Draisine is a unique cross-border experience on the old railway to freedom between Groesbeek and Kleve.

In the year of 1842 Karl Drais invented a vehicle on rails with mechanical foot drive, which is later called 'Draisine' or in English 'cycling'. Nowadays, recreators between Kleve, Kranenburg and Groesbeek can roll over the old railway line by lorry, just like on a bicycle. Steering is not necessary, so you can enjoy the beautiful landscape of the region as you go. Discover with the 'bike lorry' for 4 people or a 'club lorry' for 14 people the German-Dutch border region from a completely different perspective.

Grenzland-Draisine GmbH | Bahnhofsstraße 15 | 47559 Kranenburg
+49 (0) 28 26 - 917 99 00 | www.grenzland-draisine.eu



grenzland-draisine.eu
Kleve – Kranenburg – Groesbeek



The cross-border lorry trip is about 5.5 km long and runs between Groesbeek and Kranenburg. You reach the German border, almost unnoticed, after about 2.5 km. The journey continues through the characteristic landscape of the Niederrhein region. Enjoy, while crossing the border the unique view over the German-Dutch border region. Discover the historical events surrounding Operation Market Garden, the evacuation of the Kranenburg inhabitants in October 1944 and the flood areas of the village in February 1945.



Freedom Museum

Story of War and Freedom without Borders

The Freedom Museum is located in the beautiful green and hilly landscape of Groesbeek. The museum is close to Germany and right in the area of two of the most important operations on the Western Front during WW2: Market Garden and Veritable. There is never one story. A multifaceted image of the Second World War is created through various perspectives, in the context of the history of the 20th century and current events. It is a tourist attraction for young and old, from home and abroad.



The visitors experience the fascinating Story of War and Freedom without Borders in both the Netherlands and Germany, Europe and beyond. The visitor is challenged to think critically about freedom then and now, full of experiences, interactivity and museum masterpieces. The sustainable building itself, the 12-meter high Dome, is also an attraction and has a strong resemblance to an enormous parachute. From the terrace you have a panoramic view of the historic landscape.



Gilde Nijmegen

Like confetti falling from the heaven. That is what it looked like when a thousands of paratroopers were dropped from numerous airplanes over the fields of the village of Groesbeek.

Three attacks from the East and South didn't succeed. Many thousands of Allied solders lost their lives during this operation. On German side there were as many casualties to be accounted for.

On September 20th the Allied soldiers decided to cross the river to attack the German soldiers as well from the South- as from the North at the same time. An

historical heroic action. In 26 canvas boats they crossed the river. 48 soldiers didn't make the crossing. The walk goes along the places where the fighting took place and shows you the remaining buildings and other places, including a visit of a real German bunker. In two hours you can hear and see what happened in this part of the country and how the citizens had to survive all of this.

Let us guide you!

Informationdesk opening hours: Wed. and Sat. 14.00-16.00 hrs. | 06 - 53 248 694
Marienburg 26 | 6511 PS Nijmegen | info@gildenijmegen.nl | www.gildenijmegen.nl



Foto: Maaike van Helmond

Sunset March

The Sunset March is a tribute to the Allied soldiers who fought for the liberation of the Netherlands. The bridge, 'the Crossing' ['De Oversteek'], was recently built in Nijmegen, and has already been awarded several prizes for its architecture and construction. The Crossing has been erected very close to the site where soldiers of the US 82nd Airborne Division crossed the River Waal on September 20, 1944. The Waal Crossing, which this action is known as, cost 48 soldiers their lives. The bridge is lit by a special light installation. Along the bridge are 48 pairs of street lights, Lights Crossing, in commemoration of those who lost their lives. At twilight, the streetlights are illuminated one pair at a time, at the pace of a slow march.

The Sunset March is performed every evening by a veteran, starting when the first pair of lights are being lit, then continuing at the pace at which the lights are

illuminated. The march ends with a salute at the monument at the Oosterhoutsedijk. This tribute is gaining in international popularity and these veterans are often joined by interested members of the public. Join the Sunset March to commemorate those who made the ultimate sacrifice for OUR freedom.

Come and walk with us!
For more information and sunset times, see www.sunsetmarch.nl

Liberation example packages



2-DAY LIBERATION PACKAGE BASIC

- 1 overnight including half board
- 1 three course meal
- Guided Liberation Nijmegen walk
- Entrance Freedom Museum
- Sunset March

2-DAY LIBERATION PACKAGE ROYAL

- 1 overnight including half board
- 1 three course meal
- Liberation Tour
- Draisine Groesbeek-Kranenburg
- Guided Liberation Nijmegen walk
- Entrance Freedom Museum
- Sunset March

3-DAY LIBERATION PACKAGE BASIC

- 2 overnights including half board
- 2 three course meal
- Guided Liberation Nijmegen walk
- Entrance Freedom Museum
- Sunset March

3-DAY LIBERATION PACKAGE ROYAL

- 2 overnights including half board
- 2 three course meal
- Liberation Tour
- Draisine Groesbeek-Kranenburg
- Guided Liberation Nijmegen walk
- Entrance Freedom Museum
- Sunset March



1 Fletcher Hotel-Restaurant Erica****

Fletcher Hotel-Restaurant Erica can be found right in the centre of the woods in Gelderland. We are located in the village of Berg en Dal, just a few kilometres from Nijmegen, the oldest city of the Netherlands, and the German city of Kranenburg. The surrounding area has more to offer than you might expect at first glance.

The hotel, originally a manor, has 60 traditional rooms in which you can completely unwind. There is a bar and an excellent à la carte restaurant in which you can sample local food and drinks. Looking for ultimate relaxation? Take a dip in our indoor pool or let yourself go completely in the comforting warmth of our sauna. Do you prefer more active pursuits? The nearby tennis court is available for your own leisure.

Fletcher Hotel-Restaurant Erica has a special connection with the WWII history. In front of the entrance you will find a Liberation Route audiospot. This audiospot has been realized due to the input of Hotel Manager Marcel Hoogenboom, whose grandfather participated in the Dutch resistance group 'van Beest' in Middelburg. In the beginning of August 1942 his grandfather was betrayed by his own neighbour. This resulted in his transportation and him staying in several

concentration camps. He lived to experience the liberation, but unfortunately died before he got to come home. His grandson Marcel Hoogenboom honours the work of his grandfather by committing himself to the Liberation Route and works now as a LRE Specialist within the whole hotel chain. On request, a personal tour is available.

Facilities

- 60 quiet hotel rooms
- Cozy à la carte restaurant
- Rural location near Nijmegen and the German border
- Indoor swimming pool and sauna
- Bar and lounge with pool/billiard table
- Several outdoor seating areas and playground
- Free Wi-Fi and parking
- Wheelchair accessible



Leendert Hoogenboom

Molenbosweg 17 | 6571 BA | Berg en Dal | 024 - 684 35 14
www.hotelERICA.nl | groups@fletcher.nl

RESTAURANT
HOTEL ERICA
FLETCHER  HOTELS

Index

04 Fletcher Hotel-Restaurant Erica	62 Foundation for local history of Berg en Dal
06 Liberation example packages	64 Stichting Stolpersteine Nijmegen
08 Sunset March	66 NM Kamp Vught
10 Gilde Nijmegen	68 Brabantse Wal
12 Freedom Museum	70 War belongs in a museum!
14 Grenzland-Draisine	72 Gemeente Meierijstad
16 Liberation Tour	74 The Biesbosch Museum Island
18 Liberation Route Europe	76 Wings of liberation
20 German War Cemetery Ysselsteyn	78 Westkapelle's History
22 Liberation Museum Zeeland	80 War Museum Gdynia
24 Walking in Freedom Foundation	82 Memorial Museum Memorial 40-45
26 Airborne Museum Hartenstein	84 Bunker stories Dishoek
28 Exodus	86 Airborne region
30 Groesbeek Airborne Friends Foundation	88 Freedom Meals
32 4 en 5 mei Comité Nijmegen	90 Fries Verzetsmuseum
34 Betuwe War Info Center	92 Stichting FAN
36 Faces to Graves	94 Kröller Müller Museum
38 Grateful Generation Tours	96 WW2 Information Centre Gelderland River area
40 V1 bomb hit Waterkwartier	98 Legerjeep in de Peel
42 Help for Heroes	100 The Vault Maastricht
44 Infocentre WW2 Nijmegen	102 The Brunssum British Field of Honour
46 Jeep Doctors	104 Museumpark Orientalis
48 National Monument Oranjehotel	106 Airborne Wandeltocht
50 War Museum Medemblik	108 Maczek Memorial Breda
52 Waalcrossing Commemoration Nijmegen	110 NM Kamp Amersfoort
54 War Museum No Man's Land	112 The Dutch Resistance Museum
56 Parachute Group Holland	114 Museum Airbase Deelen
58 Remember September 1944	116 Bridge to Liberation
60 STIBO	118 Fletcher Hotels landkaart



Foreword

With this book, Fletcher Hotels and the LRE have the goal of never making WW2 and its horrors be forgotten.

Together with these partners, we also celebrate the freedom that we are all allowed to have at the moment.

If you would like more information about one of our partners, please contact Marcel Hoogenboom.

mhoogenboom@fletcher.nl | +31 (0)6 - 50 73 24 47 | @meahoogenboom

FLETCHER HOTELS



Liberation
Route
Europe



Foto: Maaikje van der Meermond

For more information mail to mhoogenboom@fletcher.nl